

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. M.J. Middelkoop te Ermelo

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 33

Psalm 113 vers 2 (DNP)

Psalm 122 vers 1 en 3 (DNP)

Psalm 119 vers 1 (DNP)

Psalm 98 vers 2 en 4

Lied 205 vers 1 en 3 (Weerklank)

Lied 198 vers 1 en 2 (Weerklank)



Wie is er aan de HEER gelijk?

Ver boven ieder wereldrijk

heerst onze God – Hij is verheven!

Maar ook al troont Hij nog zo hoog,

Hij kijkt omlaag en Hij heeft oog

voor allen die op aarde leven.

**Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.**

**Bid dat de HEER zijn vrede geeft,
Jeruzalem van rust geniet,
haar vestingwal bescherming biedt,
wie van haar houdt in welvaart leeft.
Het is voor elk familielid
en voor mijn vrienden dat ik bid
om voorspoed, veiligheid en vrede.
Maar om Gods huis is het vooral
dat ik voor Sion bidden zal,
de mooiste stad van alle steden.**

**Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.**

**Stroom, o vloed van Gods genade
in gemeente, huis en hart!
Laat in overvloed zich baden,
wie door dorheid wordt benard.
Laat o Geest, uw stromen vloeien,
over het verdroogde zand;
dan zal de woestijn gaan bloeien;
groeien vruchten op het land.**

**Kom dan dorstigen hier drinken
uit die frisse heilfontein!**

**Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.**

**Laat u door haar golven dragen
heel de lange levensreis
tot u, na uw aardse dagen,
wordt geleid in 't paradijs.**

**Ja, de Trooster is gekomen!
Jezus ging van d'aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.
De belofde werd gezonden,
en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer
zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;
loof en dank de Heil'ge Geest!**



**Loof Hem, die met vuur gekomen,
die met storm verkondigd is;
die met licht zal overstromen
's werelds dichtste duisternis!
Wonderkracht, geloof en talen,
wijsheid schonk Hij op gebed, –
vuur heeft zich op hen gezet, –
om de volken te verhalen:
Jezus Christus is de Heer.
Buig u voor die Heiland neer!**