

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. S.J. Verheij (Sliedrecht)

Schriftlezing: Genesis 16: 4-10 / 1 Petrus 5:1-11
Tekst: 1 Petrus 5:6

Psalm 24 vers 4 (DNP)

Psalm 75 vers 1 en 4

Psalm 86 vers 2 (DNP)

Lied 232 vers 1, 4, 5 en 6 (Weerklank)

Psalm 89 vers 7

Lied 473 vers 2, 3 en 4 (Weerklank)



**Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog:
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.**

**Goed bent U, aanbidenswertig,
graag vergevend en hulpvaardig.
Luister, luister naar mij, HEER,
want ik zie geen uitweg meer.
Geen god kan zich met U meten.
Alle volken zullen weten,
schepper, wat U hebt gedaan
als zij door de knieën gaan.**

**Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'**

Refrein

**Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.**

**Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.**

**Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.**

Refrein

**Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.**

**Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.**

**Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.**

Refrein

**Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.**

**Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs**

Refrein

**Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.**

**Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.**

**God is mijn troost en toeverlaat,
Hij is mijn hoop, mijn leven.
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,
ik zal het niet weerstreven.
Die mij altijd / vertroost en leidt
die elke haar geteld heeft.
Die van nabij / zolang reeds mij
in liefde vergezeld heeft.**

**Wanneer ik zondaar sterven moet,
en heengaan uit dit leven,
vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed,
ik kan het overgeven.**

**Ja ik beveel / mij Hem geheel
die met mij is begonnen.**

**Die mij geleidt / door dood en strijd,
Hij heeft al overwonnen.**

**Nog één ding wil ik vragen Heer,
ik vraag het vol vertrouwen:
wanneer de boze gaat te keer,
laat mij uw hulp aanschouwen,
dat ik niet val / maar leven zal.
Gij zult mij niet beschamen.
Dat is uw eer / o trouwe Heer.
Dus zeg ik vrolijk: Amen.**