

**Welkom in deze dienst**

**Voorganger is ds. A. Bloemendal**

**Schriftlezing: Johannes 16:1-15 / 17:1-8**

**Tekst: Johannes 16 vers 14 en 15**

**Psalm 95 vers 1 (DNP)**

**Lied 290 vers 1, 2 en 5 (Weerklank)**

**Psalm 119 vers 53**

**Psalm 45 vers 1**

**Lied 204 vers 1, 4 en 5 (Weerklank)**

**Psalm 138 vers 1 en 2**



**Zing blij een loflied voor de HEER,  
verschijn voor Hem en breng Hem eer;  
bejubel Hem in je gezangen.  
Laat Hij, de rots van het behoud,  
nu van het volk dat op Hem bouwt  
een dankbaar eerbetoon ontvangen.**

**Woord, voor ons geschreven,  
door God ingegeven,  
brief aan ons gericht,  
wie uw boodschap lezen,  
worden onderwezen,  
zien Gods aangezicht.  
Steeds zijt gij ons heel nabij,  
rijke onvermoede, schatten  
blijkt gij te bevatten.**

**Gij ontdekt aan zonden,  
hoe Gods recht geschonden,  
hoe Hij wordt gehoond.  
Gij spreekt van zijn daden,  
hoe Hij zijn genade  
schuldigen betoont.  
Hij vergeeft, want Christus heeft  
alle straf aan 't kruis gedragen  
en de dood verslagen.**

**Licht op onze paden,  
norm voor onze daden,  
lamp voor onze voet,  
wil in ons ook werken,  
dagelijks ons sterken  
met het brood dat voedt.  
Woord, geschied, word stem en lied,  
laat in lofzang heel ons leven  
op u antwoord geven.**

**O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,  
schenk haar het heil van Christus' werk,  
stort hemelgaven in haar uit,  
bereid haar toe als reine bruid.**

**Uw krachten werken door het Woord,  
nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.**

**Uw lamp schijnt in het duister hart,  
uw licht verblindt wie zich verhardt.**

**Laat U mijn hart een tempel zijn,  
maak toch mijn leven nieuw en rein.  
Regeer mij door uw levend Woord.  
Geleid ook al Gods kind'ren voort.**