

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. C. Budding te Urk

Schriftlezing: 2 Koningen 2 vers 1 t/m 14

Psalm 63 vers 1

Psalm 21 vers 1 en 2 (DNP)

Lied 301 vers 2 en 4 (Weerklank)

Psalm 91 vers 5 en 6

Psalm 148 vers 1 (DNP)

Lied 189 vers 1, 3 en 6 (Weerklank)

Wilhelmus vers 1 en 6



**HEER, ontzagwekkend is uw kracht!
Daarover juicht de koning.
Aan U dankt hij zijn kroning.
Zijn wens hebt U tot stand gebracht.
Als machtig eerbetoon
siert hem een gouden kroon.**

**Hij vroeg een lange levenstijd.
Die hebt U hem gegeven:
voor eeuwig mag hij leven.
U geeft hem glans en majesteit.
Uw goddelijk gezicht
zet hem in stralend licht.**

**Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaar ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.**

**Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.**

Zing halleluja, prijs de HEER.

Geef Hem vanuit de hemel eer.

Zing, engelen, prijs Hem in koor;

herauten, geef zijn glorie door.

**Zing, zon en maan, om Hem te loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.**

De HEER wees jullie plaatsen aan;

daar blijven jullie altijd staan.

**Kroon Hem met koningskroon,
het Godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge vorst
die 't heil voor mij verwierf!**

**Kroon Hem, de levensvorst.
Hij overwon het graf.
Verrezen is Hij, glorieus
die ons het leven gaf.
Wij zingen nu voor Hem
die stierf en hoog verrees,
de dood versloeg en leven geeft
en zo Gods kracht bewees.**

**Kroon Hem, de hemelheer,
de schepper van elk ding!**

**Kroon Hem tot koning, die de naam
van levensvorst ontving.**

**Ik geef U alle eer,
mijn lied is U gewijd,
die stierf en leeft en koning is
in alle eeuwigheid.**

**Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.**



**Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.**

