

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. A. Bloemendal

Schriftlezing: Johannes 17 vers 1 t/m 26

Psalm 72 vers 2

Lied 237 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)

Psalm 89 vers 7

Psalm 71 vers 14 en 16

Lied 230 vers 1, 2 en 5 (Weerklank)

Psalm 68 vers 5 en 13



**God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
volvoert zijn hand.**

**De Heil'ge Geest, die haar de toekomst
spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen
weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.**

**De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.**

**Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind'ren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.**

**Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.**