

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. W.J. Dekker (Wageningen)

Schriftlezing:

Lukas 22 vers 31 t/m 34 en 39 t/m 53

Psalm 116 vers 7

Lied 142 vers 1,3, 4 en 7 (Weerklank)

Psalm 16 vers 2 (DNP)

Psalm 116 vers 2 en 3

Gebed des Heren vers 1 en 4

Lied 472 vers 1 en 2 (Weerklank)



**Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.**

**Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
Hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:**

**Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de eng'len die Mij kunnen
bijstaan?**

**Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.**

**Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.**

Verander ons en reinig onze harten,

o Man van smarten!

**U vult mijn beker, wat een overvloed!
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.
Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed.
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.**

**Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.**

**'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.**

**In nood is mij
zijn trouw nabij.**

**Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.**

**Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.**