

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. J.T. de Koning

Schriftlezing:

Psalm 130 / Lukas 1 vers 67 t/m 79

Psalm 125 vers 1 (DNP)

Psalm 91 vers 1 en 5

Lied 112 vers 1 en 2 (Weerklank)

Psalm 130 vers 1 en 2

Psalm 130 vers 3 en 4

Lied 111 vers 1, 2 en 4 (Weerklank)



**Wie op de HEER bouwt in zijn leven
staat stevig dankzij Hem
zoals Jeruzalem.**

**Door bergen wordt die stad omgeven;
zo zal de HEER ook voor gevaren
zijn volk bewaren.**

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

**Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.**

**O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.**

**Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!**

**Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!**

**Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.**

**De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.**

**De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!**