

**Welkom in deze dienst
Voorganger is dhr. A. Verstoep**

**Schriftlezing: Handelingen 5: 29-33 / 40-42
1 Petrus 4: 12-19**

Psalm 22 vers 4

Psalm 66 vers 1, 3 en 4

Lied 380 vers 1 t/m 4 (Weerklank)

Psalm 89 vers 11 en 12 (DNP)

Psalm 72 vers 1, 7 en 11

Lied 472 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)



**Jezus heeft steeds de lijdensweg betreden,
naar lichaam en naar ziel op aard geleden,
in het bijzonder in zijn laatste dagen
Gods toorn gedragen.**

**Hij ging die weg van kribbe tot de kruispaal,
van zijn geboorte totdat God hem thuishaalt,
prooi van miskenning, laster en verachting,
een Lam ter slachting.**

**Alleen zijn lijden geeft aan God voldoening,
biedt voor de schuld van ieder mens
verzoening,
verlost ons van het eeuwige verdoemen.
Elk moet Hem roemen!**

**Hij heeft geleden, is aan 't kruis gestorven,
heeft heil voor lichaam en voor ziel verworven.
Wij mogen, door gena voorgoed omgeven,
voor eeuwig leven.**

**Hoelang nog, *HEER*, hoelang blijft U
ondraaglijk boos?
Wanneer laat U zich zien – of duurt
dit eindeloos?
Denk toch aan mij, aan wie U adem hebt
gegeven.
U kent mijn broos bestaan; mijn leven duurt
maar even.
Kan ooit een sterveling de grafkuil
overwinnen?
Wie van de mensen gaat het dodenrijk
niet binnen?**

**Waar is uw liefde, waar uw goedheid van
weleer?**

**Waar blijft de trouw die U aan ons beloofd
had, HEER?**

**U ziet hoe volken ons met schande overladen,
hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden.**

**Toch prijzen wij de HEER, toch danken wij
Hem samen:**

**Gezegend is zijn naam, voor altijd. Amen,
amen.**

**Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.**

**'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.**

**In nood is mij
zijn trouw nabij.**

**Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.**

**Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.**

**Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.**

**Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.**