

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. A.F. de Fijter (Huizen)

Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 / Lucas 3:15-22

Schoolpsalm 98 vers 4

Psalm 33 vers 1 en 6 (de nieuwe Psalmberijming)

Psalm 80 vers 1 en 5

Lied 25 vers 1 en 3 (Weerklank)

Lied 439 vers 1 en 4 (Weerklank)

Psalm 146 vers 1, 5 en 8



**Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit.**

**Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.**

**O volk, verdwaald, verloren,
vrees niet, ziehier: uw Knecht!
God heeft Hem uitverkoren,
zijn Geest op Hem gelegd.
Hij die de volken richt,
Hij roept niet uitgelaten,
Hij schreeuwt niet langs de straten –
zijn stem is als het licht.**

**Zo zegt uw God, de Here
die aard' en hemel schiep,
die mens en dier formeerde
en u tot leven riep:
Ziehier, Ik heb mijn Knecht
al bij de hand genomen,
in Hem zal tot u komen
mijn liefde en mijn recht.**

**Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.**

**Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.**

