

# Welkom in deze dienst

**Voorganger is ds. E.C. de Waard  
(Amstelveen)**

**Schriftlezing: Johannes 16:33-17:9 / 17: 20-24**

**Psalm 81 vers 2**

**Lied 105 vers 1, 2, 3 (Weerklank)**

**Psalm 89 vers 8**

**Psalm 63 vers 2 en 3 / Psalm 17 vers 8**

**Psalm 73 vers 12 en 13**

**Lied 109 vers 5 en 7 (Weerklank)**



**Een blijde boodschap, vol van leven,  
weerklinkt over het wereldrond:  
God schenkt, zoals er staat geschreven,  
verlossing en een nieuw verbond.  
Het is de liefde van de Vader,  
die aan verloren kind'ren denkt.  
In zijn genade komt Hij nader:  
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk.**

**Hij zoekt een wereld vol ellende,  
die zich van Hem heeft afgewend.  
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,  
vol liefde op; het wordt Advent.  
Hij wil ook ons het licht hergeven,  
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.  
Hij gaf voor ons zijn heerlijk leven,  
toen Hij de hemeltrouwen verliet.**

**U, Heiland, willen wij begroeten  
van nu aan tot in eeuwigheid!**

**Ons hart wil U zo graag ontmoeten,  
het zij voortaan U toegewijd.**

**Roep ons en laat ons naar U horen,  
leid ons en geef ons volgzaamheid.**

**Dan loven wij, door U verkoren,  
uw liefde, onze zaligheid.**

**U was zo diep bewogen:  
U daalde van uw troon.  
Uit Godd'lijk mededogen  
werd U een mensenzoon.  
U die de last der volken  
hun zorgen duizendvoud  
die niemand kan vertolken,  
in liefd' omsloten houdt.**

**Nog eens zal Hij verschijnen  
als richter van 't heelal,  
die 't hoofd van al de zinnen  
voor eeuwig kronen zal.**

**Nog is die dag verborgen,  
wacht hem gelovig af,  
terwijl de grote morgen  
reeds schemert boven 't graf.**