

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. D.G.R.A. Beekman (Ede)

Schriftlezing: Lucas 1 vers 26 t/m 38

Psalm 81 vers 8 (Weerklank)

Lofzang van Zacharias vers 1 en 5

Psalm 130 vers 4

Lied 114 vers 1, 3 en 4 (Weerklank)

Psalm 62 vers 1 en 8

Lied 112 vers 1 en 2 (Weerklank)



**Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig,
pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt,
schenk Ik, als u 't smeekt, mild en
overvloedig.**

**Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.**

**Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.**

**O Jezus, maak mij arme
in deze Heil'ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.**

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

**Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.**

**O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.**

**Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!**

**Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!**