

# Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. L. Plug

Schriftlezing: Filippenzen 3 vers 1 t/m 11

Psalm 23 vers 1

Psalm 139 vers 1 en 2

Psalm 139 vers 14

Lied 250 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte)

Psalm 89 vers 7 en 8

Lied 452 vers 1, 2 en 5 (Weerklank)



**Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schaûw,  
waar het bloed door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.**

**Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer, dat ik breng,  
niet de tranen, die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.**

**Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.**

**Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij  
musiceren.**

**Kom allen saam,  
Psalmzing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.**

**Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde  
uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len  
geheven.**

**Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.**

**Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van  
zijn namen,  
christenen loof Hem met Abrahams  
kinderen samen.**

**Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen.**