

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. L.P. Blom (Rijssen)

Schriftlezing: Handelingen 18 vers 24 t/m 19 vers 12

Psalm 8 vers 1, 3 en 4

Psalm 27 vers 3 en 7

Psalm 143 vers 10

Psalm 119 vers 3 en 86

Lied 35 vers 4 t/m 9 (Weerklank)

Lied 170 vers 1 t/m 3 (Weerklank)



**Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.**

**Die Geest geeft 's Heren woord in
kindermond.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vreed' en licht.**

**Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in 's Heren naam.**

**Zij zullen allen op de dag des Heren,
de grote, de geduchte, profeteren,
zij zien de tekens van het nad'rend uur:
bloed, rook en vuur.**

**De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.**

**En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.**

**Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.**

**Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.**

**Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.**

**Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.**

**Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.**

**Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.**