

Welkom in deze dienst

Voorganger is ds. A. Stijf (Ede)

Schriftlezing:

Mattheus 26: 57 - 64 en Romeinen 8: 31 – 39

Psalm 99 vers 2

Psalm 118 vers 1 en 3

Psalm 118 vers 7

Lied 185 (Weerklank)

Psalm 33 vers 1 en 8 (Weerklank)

Psalm 118 vers 8 en 14



**Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.**

**Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.**

**Zing vrolijk, loof de naam des HEREN,
rechtvaardigen, breng God uw dank.**

**Het past oprechten Hem te eren
met een nieuw lied bij citerklank.**

Laten stem en snaren tot die lof zich paren.

Loof Hem, prijs de HEER.

**Psalmzing, jubel allen, laat bazuinen schallen,
juichend tot Gods eer.**

**Laat ons des HEREN lof ontvouwen.
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op zijn naam vertrouwen,
die naam, zo heilig, groot en goed.
Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning
uw genade neer.
Wij, die U belijden, ons in U verblijden,
hopen op U, HEER.**