

Welkom in deze dienst

**Voorganger is ds. C. A. van der Graaf
(Heerde)**

Efeze 4 vers 14 t/m 21

Psalm 131 vers 4

Psalm 66 vers 1 en 4

Psalm 51 vers 6

Psalm 119 vers 65 en 67

Lied 202 (Weerklank)

Lied 448 (Weerklank)



**O Christus, doe uw vuur ontbranden
van oost tot west, van zuid tot noord;
dan weten weldra alle landen,
dat U de wereld toebehoort.**

**Wij zien het soms heel helder schijnen,
het vlamt omhoog, nu hier, dan daar;
dan zeggen wij: 'God kent de zijnen;
de Heer maakt zijn beloften waar!'**

**Laat door uw Heil'ge Geest ontvonken
het godd'lijk vuur in veler hart!
Wie dorst, maakt U van vreugde dronken,
en U geneest de diepste smart.
Wil 't rijk der duisternis beschamen
door altijd nieuwe heerlijkheid;
breng wie U kennen allen samen,
en weer verdeeldheid, moeit' en strijd.**

**Maak levend, Heer, de dode zielen;
verlicht de wereld door uw gloed;
geef, dat miljoenen nederknielen
en ieder volk uw heil begroet.**

**Dan blijven zij niet aan de drempel
van 't huis, waar elk uw lof ontvouwt,
maar worden zelf een Heil'ge tempel,
uit levend marmer schoon gebouwd.**

**Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.**

**Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:**

**Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:**

**Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.**