

**Psalm 87 vers 3 en 4 (DNP)**

De hele wereld zal van Sion horen.  
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.  
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:  
'Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.'

'Gods wereldwijde werk is hier begonnen',  
zo zingen alle volken in refrein.  
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:  
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

**Psalm 33 vers 1 en 3**

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,  
Rechtvaardigen, verheft den HEER.  
Het past oprechten, God te loven;  
Zingt Zijnen groten naam ter eer.  
Prijst Hem in uw psalmen,  
Met de schoonste galmen;  
Roept Zijn weldaan uit;  
Laat de keel zich paren  
Met den klank der snaren;  
Looft Hem met de luit.

Hij scheidt in 't heilig recht behagen;  
Zijn wijsheid is alom verspreid;  
Men hoort al 't wereldrond gewagen  
Van Zijne goedertierenheid.  
's HEEREN alvermogen  
Bracht de hemelbogen  
Door Zijn woord in 't licht;  
Heeft de flonkervuren,  
Die den tijd verduren,  
Door Zijn Geest gesticht.

**Witter dan sneeuw (Psalm Project)**

Was mij witter dan sneeuw  
Was mij schoon van mijn schuld  
Zie mijn offer Heer mijn berouw  
Wees genadig o God  
Heb met mij toch geduld  
Wees barmhartig ik pleit op Uw trouw

Laat mij weer juichen weer dansen in 't licht  
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht

Was mij witter dan sneeuw  
Laat mij rein voor U staan  
Zie niet om naar wat ik heb gedaan

Was mij witter dan sneeuw  
Maak mij sterk door Uw Geest  
Schep een zuiver hart diep in mij  
Laat mij dicht bij U zijn  
U alleen Heer geneest  
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij

Laat mij weer juichen weer dansen in 't licht  
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht  
Laat mij weer juichen weer dansen in 't licht  
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht

Was mij witter dan sneeuw  
Laat mij rein voor U staan  
Zie niet om naar wat ik heb gedaan

Laat mij weer juichen  
Laat mij weer dansen  
Laat mij weer leven  
Laat mij weer juichen weer dansen weer leven

Was mij witter dan sneeuw  
Laat mij rein voor U staan  
Zie niet om naar wat ik heb gedaan

**Gebed****Kindermoment****Kinderlied 553 (Op Toonhoogte)**

Vertel het aan de mensen  
wie liefde heeft: Jezus!  
Vertel het aan de mensen  
wie vrede geeft: Jezus!  
Vertel het aan de mensen,  
dat Jezus leeft;  
vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten  
wie liefde heeft: Jezus!  
Want iedereen moet weten  
wie vrede geeft: Jezus!  
Want iedereen moet weten,  
dat Jezus leeft.  
Iedereen moet weten.

**Schriftlezing**

Efeze 1

**Lied 135 (Op Toonhoogte)**

Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods woord ons beloofd;  
stromen verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:  
op de valleien en bergen  
zal er nieuw leven dan zijn.

*(Refrein)*

Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer.  
Geef ons die grote verkwikking;  
geef z' ons voortdurend, o Heer!  
*(Refrein)*

### Woordverkondiging

Thema: 'Godsgeschenk'

#### Psalm 25 vers 2 en 6

HEER, *ai, maak mij* Uwe wegen,  
Door Uw woord en Geest bekend;  
Leer mij, *hoe die* zijn gelegen,  
En *waarheen* G' Uw treden wendt,  
Leid mij *in Uw* waarheid, leer  
Ijv'rig mij *Uw* wet betrachten;  
Want Gij *zijt mijn* heil, o HEER,  
'k Blijf U *al den dag* verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,  
't Allerhoogst en eeuwig goed?  
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;  
Leren, *hoe hij* wand'len moet.  
't Goed, dat *nimmermeer* vergaat,  
Zal *hij* ongestoord verwerven,  
En zijn *Godgeheiligd* zaad  
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

#### Collecte + Luisterlied

*Het allergrootste Geschenk (Christian Verwoerd)*

#### Dankgebed en voorbeden

#### Lied 891 (Opwekking)

Of ik wonden moet verzorgen,  
of vuile voeten was:  
Heer, hier ben ik. Zend mij.  
Om van anderen te houden,  
ook al zijn we het niet eens:  
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Of ik arm ben of juist rijk ben,  
ik wil steeds uw dienaar zijn.  
Heer, hier ben ik. Zend mij.  
In het dal of op de bergtop  
zal mijn loflied voor U zijn.  
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Mag mijn leven laten zien  
dat ik U vol liefde dien.

Ik hou van U.

Ik hou van U.

En nog voor U mij iets vraagt,  
zal ik antwoorden met 'ja',

want ik hou van U.

Ik hou van U.

Als uw waarheid diep zal snijden,  
spreek ik, zelfs al doet het pijn.  
Heer, hier ben ik. Zend mij.  
Ook als mensen mij gaan mijden,  
ik zal U gehoorzaam zijn.  
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Als ik staan mag in uw glorie,  
zal ik blij zijn dat ik zei:  
Heer, hier ben ik. Zend mij.  
Ik wil leven voor de woorden:  
'Goed gedaan, dienaar van mij.'  
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Heer, hier ben ik. Zend mij.

#### Zegen