

Lied 851 (Opwekking)

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(Refrein)

Met de adem ingehouden
keek de hemel 's morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Zo is Christus' kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

(Refrein 2x)

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Psalm 21 vers 4, 5 en 13

Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;

Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloo.

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht;
Zo zal ons vrolijk zingen
Door lucht en wolken dringen;
Zo wordt Uw heerschappij en macht
Door ons, nog eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezang.

Lied 773 (Opwekking)

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon,
die zijn leven gaf voor de wereld.
Hij droeg de last, onze schuld en straf.
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht!

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Refrein:

Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij's de enige die redt.
Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt.

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug
om de heerschappij op te eisen.
O gemeente zing, want je redder is
nu gekroond met eer en met majesteit.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein)

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

*(Refrein 2x)***Gebed****Kindermoment**

Kinderlied 446 (Op Toonhoogte)

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten.
Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand,
van het westen tot het oosten.
Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Schriftlezing**Psalm 24 vers 4 en 5 (DNP)**

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog:
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog;
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Woordverkondiging**Lied 330 (Op Toonhoogte)**

Majesteit, groot is zijn majesteit;
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus.
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.

Majesteit, groot is zijn majesteit;
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Collecte + Luisterlied

(Heer, wij kijken omhoog – Sela)

Dankgebed en voorbeden**Lied 396 (Op Toonhoogte)**

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all' eeuwigheen,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d' aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen