

Psalm 108 vers 1 (DNP)

Ik kijk er, God, intens naar uit
om U te prijzen op mijn luit.
Word wakker, harp, de morgen gloort
zodra de zon mijn zingen hoort.
Ik loof uw trouw en liefde, HEER.
Waar ik ook ben, U krijgt de eer.
Ik maak muziek voor alle volken.
Uw trouw reikt hoger dan de wolken.

Lied 334 (Op Toonhoogte)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

Lied 295 (Op Toonhoogte)

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebod**Kindermoment****Kinderlied 501 (Op Toonhoogte)**

Heer, U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent, Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen.
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen.
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast me staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.
(Refrein)

En laat mij nooit alleen.
En laat mij nooit alleen.

Schriftlezing

Johannes 21: 1- 19

Psalm 36 vers 2 (DNP)

Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiept;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
Uw bron schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.

Woordverkondiging

Thema: 'Onvoorwaardelijke liefde'

Lied 268 (Op Toonhoogte)

Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.

Genade die heiligt, mijn hart heeft
gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten
opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en
moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
(Refrein)

Niets houdt mij tegen mij over te
geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige
liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
(Refrein 2x)

Collecte + Luisterlied Amazing Grace - MWS**Dankgebed en voorbeden****Lied 575 (Opwekking)**

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Zegen