

Welkom

Gebed

Lied 167 vers 1, 2 en 3 (Weerklank)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die jubelt door Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Projectkoor

- Lezing psalm 23 + God is mijn Herder
- Heerlijk is Uw naam

Bijbellezing

Psalm 21: 1 – 8

Psalm 21 vers 1 en 4

O *HEER*, de Koning is verheugd
Om Uw *geducht* vermogen;
Uw *heil zweeft hem voor d' ogen*;
En *met wat blijde zielevreugd*
Zal *hij*, door al Uw daân
Verrukt, *ten reie* gaan!

Hij *heeft*, o God, van *U* begeerd
Het *onvergank'lijk* leven;
Gij *hebt het hem* gegeven.
Zo *zijn de dagen hem vermeêrd*;
Zo *leeft de Vorst* altoos;
Zo *leeft hij* eindeloos.

Bijbellezing

Johannes 20: 1 – 10

Psalm 21 vers 7 en 13

De *Koning* rust op *Uwe* trouw,
O *eeuwig Opperwezen*!
Uw *goedheid, nooit volprezen*,
Duldt *niet, dat hij ooit wank'len* zou;
Neen, *d' Allerhoogste* zal
Hem *hoeden* voor den val.

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht;
Zo *zal ons vrolijk* zingen
Door *lucht en wolken* dringen;
Zo *wordt Uw heerschappij en macht*

Door *ons, nog* eeuwen lang,
Geloofd met psalmgezing.

Meditatie

Lied 189 vers 1, 3 en 5 (Weerklank)

Kroon Hem met koningskroon,
het Godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge vorst
die 't heil voor mij verwierf!

Kroon Hem, de levensvorst.
Hij overwon het graf.
Verrezen is Hij, glorieus
die ons het leven gaf.
Wij zingen nu voor Hem
die stierf en hoog verrees,
de dood versloeg en leven geeft
en zo Gods kracht bewees.

Kroon Hem, de vredevorst.
Zijn koninkrijk breekt aan!
De oorlog wijkt van pool tot pool,
zijn vrede breekt zich baan.
De hooggelegen stad
weerspiegelt dan zijn licht.
Daar zingen volken straks zijn eer
in kleurrijk lofgedicht.

Projectkoor

- Hij is verheerlijkt
- Worthy of it all/You deserve the glory

Dankgebed

Lied 183 (Weerklank)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.