

Weerklank Psalm 81 vers 8

Open maar uw mond,
bid tot Mij vrijmoedig,
pleit op mijn verbond:
al wat u ontbreekt,
schenk Ik, als u 't smeekt,
mild en overvloedig.

Opwekking 851

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

(Refrein)

Met de adem ingehouden
keek de hemel 's morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold
en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Zo is Christus' kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

(Refrein 2x)

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Psalm Project – Psalm 139

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open, ligt alles open,
ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,
uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.

O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van 't leven.
O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op.
En leid mij op de weg van 't leven,

en leid mij op, en leid mij op,
ja leid mij op de weg van 't leven.

Kindermoment

Kinderlied Op Toonhoogte 463

Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel.
Daniël, Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel.

Als je in de kuil van de leeuwen ligt,
snoert hij de muil van de leeuwen dicht.
Al zien ze geel en groen, ze kunnen je niks doen.

(Refrein)

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest.
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst.
Ze lusten je wel rauw, maar God beloont je trouw.

(Refrein)

Soms wordt er vreselijk op me geknord,
lijkt het of ik opgegeten word.
Zit ik in het nauw, dan denk ik weer aan jou.

(Refrein)

Schriftlezing

Psalm 42 vers 2 en 6

'k Heb *mijn tranen, onder 't klagen,*
Tot *mijn spijze, dag en nacht;*
Daar *mij spotters durven vragen;*
"Waar is God, dien gij verwacht?",
Mijn *benauwde ziel versmelt,*
Als zij zich voor ogen stelt,
Hoe ik onder stem en snaren,
Feest *hield met Gods blijde scharen.*

'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:
"Waarom, HEER', vergeet Gij mij?
'k Ga In't zwart, door rouw bezweken,
Om mijns vijands dwinglandij,
Die mij hoont, mij 't hart doorboort,
Dat gestaag deez' lastring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
En aan Wien g' uw zaak vertrouwdet?"

Verkondiging thema; Verlangen naar God

Psalm 43 vers 3 en 4

Zend HEER', Uw *licht en waarheid neder,*
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw *gewijde tente weder*
Dan *klimt mijn bange ziel gereeder*
Ten *berge van Uw heiligheid,*
Daar mij Uw *gunst verbeidt.*

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik *juichend stem en snaren*
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

Opwekking 780

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn
Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn
Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.