

**Psalm 99 vers 1**

God, de HEER', regeert.  
 Beeft, gij volken eert,  
 Eert Zijn hoog bestel,  
 Die bij Israël,  
 Tussen cherubs woont  
 En Zijn grootheid toont;  
 Dat zich d' aard bewege.  
 Hij is Isrels zege!

**Op Toonhoogte 396**

Kroon Hem met gouden kroon,  
 het Lam op zijne troon.  
 Hoor, hoe het hemels loflied al  
 verwint in heerlijk schoon.  
 Ontwaak mijn ziel en zing  
 van Hem, die voor u stierf,  
 en prijs Hem in all' eeuwigheen,  
 die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!  
 Aanschouw Hem, hoe Hij leed.  
 Zijn wonden tonen 't gans heelal  
 wat Hij voor 't mensdom deed.  
 De eng'len om Gods troon,  
 all' overheid en macht,  
 zij buigen dienend zich ter neer  
 voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!  
 Wiens macht eens heersen zal  
 van pool tot pool, van zee tot zee.  
 't Klink' over berg en dal.  
 Als alles voor Hem buigt,  
 en vrede heerst alom,  
 wordt d' aarde weer een paradijs.  
 Kom, Here Jezus, kom!

**Op Toonhoogte 303**

Ere zij aan God, de Vader,  
 ere zij aan God, de Zoon,  
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  
 de Drie-een'ge in zijn troon.  
 Halleluja, halleluja,  
 de Drie-een'ge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde  
 ons van alle smet bevrijdt,  
 eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
 koningen in heerlijkheid.  
 Halleluja, halleluja,  
 ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng'len,  
 ere zij de Heer der kerk,  
 ere aan de Heer der volken;  
 aard' en hemel looft uw werk!  
 Halleluja, halleluja,  
 looft de Koning, heel zijn kerk!

Halleluja, lof, aanbidding  
 brengen eng'len U ter eer,  
 heerlijkheid en kracht en machten  
 legt uw schepping voor U neer.  
 Halleluja, halleluja,  
 lof zij U, der heren Heer!

**Kindermoment****Op Toonhoogte 446**

Toen de Heer was opgestaan,  
 is Hij weer teruggegaan  
 naar zijn Vader in de hemel,  
 daar kwam Hij vandaan.  
 Daar zit Hij nu op de troon,  
 om te helpen en te troosten.  
 Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

Toen de Heer was opgestaan,  
 is Hij weer teruggegaan  
 naar zijn Vader in de hemel,  
 daar kwam Hij vandaan.  
 Hij regeert met vaste hand,  
 van het westen tot het oosten.  
 Glorie voor de allerhoogste God. (2x)

Toen de Heer was opgestaan,  
 is Hij weer teruggegaan  
 naar zijn Vader in de hemel,  
 daar kwam Hij vandaan.  
 Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,  
 zal Hij nu met blijdschap oogsten.  
 Glorie voor de allerhoogste God.  
 Glorie voor de allerhoogste God.

**Schriftlezingen;** Lukas 24: 50-53

**Psalm 146 vers 3 en 8**

Zalig *hij, die in dit* leven,  
Jakobs *God ter hulpe* heeft;  
Hij, die *door den nood* gedreven,  
Zich tot *Hem om troost* begeeft;  
Die zijn *hoop in 't hach'lijkst* lot,  
Vestigt *op den HEER'*, zijn God.

't Is de *HEER'* van alle heren,  
Sions *God, geducht in* macht,  
Die voor *eeuwig zal* regeren  
Van *geslachte tot* geslacht.  
Sion, *zing uw God ter* eer!  
Prijs Zijn *grootheid; loof den* HEER'.

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:

(Refrein)

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven.

**Verkondiging thema; “Hemelvaart, heilsfeit”**

**Weerklank 185**

Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

**Op Toonhoogte 395**

Refrein

Jezus leeft in eeuwigheid,  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.