

### Weerklank Psalm 121 vers 1

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn HERE, die  
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

### Op Toonhoogte 137

Heilige Geest van God,  
Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  
adem in ons midden,  
dan zullen wij aanbidden  
dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon..  
de Vader en de Zoon..

Kom, o Heilige Geest,  
wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

### Psalm 119 vers 86

*Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,  
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;  
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,  
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;  
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER';  
Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.*

### Kindermoment

#### Kinderlied Op Toonhoogte 444

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,  
Ik kan echt niet blijven,  
maar Ik zal een mooie brief  
in jullie harten schrijven.  
Als je dan mijn woorden leest,  
weet je dat Ik ben geweest.  
Als je dan mijn woorden leest,  
weet je dat Ik ben geweest.

Ik ben bij je, Ik ben bij je,  
Ik ben t'rug gekomen  
en Ik heb mijn mooiste vuur  
voor jullie meegenomen.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het Pinksterfeest.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het Pinksterfeest.

Ik ben bij je, Ik ben bij je,  
Ik ben bij de mensen  
zodat ze elkaar verstaan  
over alle grenzen.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het Pinksterfeest.  
Door het wonder van de Geest  
vieren wij het Pinksterfeest.

**Schriftlezing:** Handelingen 2:1-13

### Opwekking 788

Wees welkom, Geest van God.  
Wees welkom, Geest van God.  
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.  
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.  
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.  
Wees welkom, Geest van God.

Wees welkom, Geest van God.  
Wees welkom, Geest van God.  
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.  
Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.  
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.  
Wees welkom, Geest van God.

Refrein:  
Wees welkom, Geest van God.  
Wees werkzaam onder ons.  
Ga ons niet voorbij,  
vervul ons hier en nu.  
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.  
Wees welkom, Geest van God.  
Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons  
omgeeft,  
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.  
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.  
Wees welkom, Geest van God.

**Verkondiging; Pinkstervuur!**

**Op Toonhoogte 134**

Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede,  
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!

**Refrein**

De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden,  
is de kracht die ons ontbreekt  
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!

(Refrein)

Wek ons tot leven en wakker ons aan:  
zet ons in vuur en in vlam.

Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

De wind steekt op, de wind steekt op;  
waar zij waait leeft uw kerk weer op.

Het vuur laait op, het vuur laait op:

een vuur van liefde voor God!

**Psalm 98 vers 2 en 4**

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.  
Juich dan den HEER' met blijde galmen,  
Gij ganse wereld, juich van vreugd!  
Zing vrolijk in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!

Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog.  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog!  
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid!  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.