

Psalm 113 vers 3

Wie is gelijk aan onzen HEER',
 Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer,
 Zijn troon gevest heeft in den hemel?
 Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt,
 Van Zijnen hogen zetel ziet
 Op 't laag en nietig aards gewemel?

Psalm 36 vers 2 en 3

Uw goedheid, HEER', is hemelhoog,
 Uw waarheid tot den wolkenboog,
 Uw recht is als Gods bergen,
 Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
 En zegent mens en beest, en doet
 Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
 Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
 Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
 Hier wordt de rust geschonken;
 Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
 Een volle beek van wellust maakt,
 Hier elk in liefde dronken.

Bij U, HEER', is de levensbron;
 Uw licht doet, klaarder dan de zon,
 Ons 't heuglijk' licht aanschouwen.
 Wees, die U kennen, mild en goed,
 En toon d' oprechten van gemoed
 Uw recht, waar z' op vertrouwen.
 Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
 Noch boze hand in ballingschap
 Ellendig om doe zwerven.
 Daar zijn de werkers van het kwaad
 Gevallen in een jammerstaat,
 Waarin zij hulp'loos sterven.

Psalm 33 vers 11

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
 In Hem verblijdt zich ons gemoed,
 Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
 Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
 Goedertieren Vader,
 Milde zegenader,
 Stel Uw vriend'lijk hart,
 Op Wiens gunst wij hopen,
 Eeuwig voor ons open;
 Weer steeds alle smart.

Schriftlezing**Weerklank 60**

Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
 Christus uit den hoge,
 hemels licht, kom naar mij toe,
 open mij de ogen!
 Ik verdien
 niet te zien;
 leid mij als een blinde
 om het licht te vinden.

Als een beest ben ik geweest,
 dreigend te vermoorden
 wie gegrepen door uw Geest
 aan U toebehoorde.
 Heer, Gij kwam –
 als een lam
 bracht Gij mij, verloren,
 in de rechte sporen.

Alles wat ik had aan winst
 houd ik nu voor schade;
 waarde heeft het allerminst
 dankzij uw genade.
 Uw gezicht
 straalt als licht –
 in de nacht gevangen
 zing ik lofgezangen!

Laat mij van uw koninkrijk
 een getuige wezen;
 arm – maar U, de koning, rijk,
 bang – maar zonder vrezen.
 Heer, voor U
 leef ik nu
 om met open ogen
 U te kennen mogen!

Preek; Tekst; 1 Korinthe 15: 8-10
 Thema; "Wat staat er op jouw CV?"

Psalm 66 vers 8

Komt, luistert toe, gij Godezinden,
Gij, die den HEER' van harte vreest,
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven,
Ik riep den HEER' ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.

Weerklank 267 vers 1, 2, 5 en 6

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.