



IN EN OM DE HERVORMDE KERK

70e jaargang
nummer 16
30 AUGUSTUS 2024

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente
Barneveld

LEVEN MET GOD EN VERDRUKKING

"En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden."
(2 Timotheüs 3: 12)

In deze brief bereidt Paulus zijn geliefde Timotheüs op de moeilijkheden voor die hij nog door zal moeten maken. Er zullen zware tijden aanbreken in de laatste dagen. Timotheüs stond een tijd van verdrukking te wachten. En ook de christenen die nog volgden, zouden daar niet aan ontkomen. Hoe langer de wederkomst van Christus op zich laat wachten, des te zwaarder zullen de tijden worden.

Paulus legt daarbij de nadruk op de veranderende levenshouding en het gedrag van de mensen. Door de jaren en eeuwen heen zullen die steeds meer gekenmerkt worden door slechte eigenschappen.

Die toekomstvisie blijkt een hele goede afbeelding te zijn van onze huidige samenleving. Wat de apostel beschrijft, is werkelijkheid geworden. Wij leven in de laatste dagen, waar Paulus in het eerste vers over spreekt. Er staan ons dan ook zware tijden te wachten. De veranderingen in de levenshouding en het levensgedrag worden steeds duidelijker zichtbaar. Volgens Paulus zullen de mensen allereerst liefhebbers zijn van zichzelf.

En dat is zo kenmerkend voor deze tijd. We zien immers hoe steeds meer mensen volledig op zichzelf gericht zijn, zonder oog te hebben voor hun naaste.

Natuurlijk zien we die houding door heel de geschiedenis heen. Maar in de laatste dagen lijkt er werkelijk geen grens meer aan te zitten. Begrippen als zelfverloochening, opofferingsgezindheid en naastenliefde worden steeds meer overboord gegooid. Het eigenbelang staat hoog in het vaandel. Mensen willen graag hun wensen en verlangens gerealiseerd zien worden.

Daarom zijn de woorden van Paulus ook zo treffend. *"Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden."* Dat woordje 'godvruchtig' springt er werkelijk bovenuit. Het is zo kenmerkend voor de levenshouding van een oprechte christen. Paulus doelt daarmee op de eerbied voor God.

Wie godvruchtig door het leven gaat, laat al de eer tot God uitgaan.

Je leven is dan niet in de eerste plaats gericht op jezelf. Je bent niet zelfzuchtig en egocentrisch. Je liefde gaat niet voornamelijk naar je eigen persoon uit. Want God staat op de hoogste plaats. Hij komt aan Zijn eer in het leven van godvruchtige mensen. Het ware godvruchtige leven komt voort uit een nauwe verbondenheid met de Heere Jezus Christus. Dan is het geen uiterlijk vertoon. Maar het wordt een zaak van het hart!

Op die wijze godvruchtig te leven is een rijk iets. Het is heerlijk om zo verbonden te zijn met Christus.

Het geeft je hoop en uitzicht. Maar het is tegelijk wel een houding die ingrijpende gevolgen heeft voor de praktijk van het dagelijks leven. Dat geeft Paulus heel duidelijk aan. Hij wijst immers op de vervolging. Blijkbaar brengt een leven voor God, met Christus als je Zaligmaker, dat altijd met zich mee.

Dat zit onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar met Christus mag je zeker zijn van de overwinning die Hij voor je heeft bewerkt.

Dat mag je enige en ware troost zijn, zowel in het leven als in het sterven.

Ds. E. Versluis

COLOFON

EINDREDACTIE

Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarnveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarnveld.nl
website: www.hervormdbarnveld.nl

COÖRDINATOR

Wim Heij
Tel: 06 - 13 23 91 47
Voor reserveringen Oude Kerk/
KC Rehoboth/Goede Herderkerk/
De Hof/De Hoeksteen en overige
zaken. Mailen naar:
coordinator@hervormdbarnveld.nl.
Aanwezig: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdagmorgen.

ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor
opgave abonnementen, advertenties,
adreswijzigingen enz. Klachten
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail
inspreken.

ABONNEMENTEN

€ 25.00 per jaar

WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarnveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD

Preses: L.M. de Pater
Assessor: Ds. L. Plug
Scriba: J. Mosselman
Tabakslaan 17
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten
in deze kerkbode geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENTEN

Zondag 1 september

OUDE KERK

08.45 uur: (5) ds. A. Bloemendal **LIVE**
(Heilig Avondmaal)
11.15 uur: (2) ds. P. Molenaar
(Heilig Avondmaal)
15.45 uur: (2) ds. P. Molenaar
(korte viering H.A.)
16.45 uur: (3) ds. G. de Kok **LIVE**
(Hulshorst) (dankzegging H.A.)
19.00 uur: (3) ds. G.F. Willemsen **LIVE**
(Veenendaal) (dankzegging H.A.)

GOEDE HERDERKERK

08.45 uur: (4) ds. L. Plug **LIVE**
(Heilig Avondmaal)
11.15 uur: (4) ds. L. Plug
(Heilig Avondmaal)
16.45 uur: (4) ds. L. Plug (voortzetting
en dankzegging H.A.)

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 1 september
v.m.: Psalm 2 : 7
n.m.: Psalm 2 : 6

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: Project 10 27
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds
collecte H.A.-tafels: St. Open Doors

Woensdag 4 september

OUDE KERK

14.00 uur: ds. A. Bloemendal
Bevestiging van het huwelijk van Corinda
Bol en Ewart Evers

Donderdag 5 september

OUDE KERK

15.00 uur: ds. M.P.D. Barth
Bevestiging van het huwelijk van Anna
Milic en Marvin van Geresteijn

KINDEROPPAS

Zondag 1 september

8.45 uur Oude Kerk: groep 8
8.45 - 11.15 uur Goede Herderkerk:
groep 1

16.45 uur Oude Kerk: groep 12

Zondag 8 september

9.00 uur Oude Kerk: groep 9
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk:
groep 5

16.45 uur Oude Kerk: groep 14

Zondag 8 september

OUDE KERK

09.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke **LIVE**
(Reeuwijk)
11.00 uur: (2) ds. B.J.W. Ouweland
(Scherpenzeel)
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar **LIVE**
19.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal **LIVE**

GOEDE HERDERKERK

08.45 uur: (4) ds. L. Plug **LIVE**
(Heilige Doop)
11.00 uur: (1) ds. T. Overbeeke **LIVE**
(Reeuwijk)
18.30 uur: Kinder Sing-inn **LIVE**

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 8 september
v.m.: Psalm 146 : 1 (OB|WK)
n.m.: Psalm 146 : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: algemeen diaconaal werk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastorale ondersteuning

NEBOPLUS

Zaterdag 31 augustus

19.00 uur: ds. C.G. Visser
(Kootwijkerbroek)

Zaterdag 7 september

19.00 uur: ds. A. Plantinga

BEZOEK ZIEKENHUIZEN

- stel uw wijkpredikant op de hoogte
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

 **Veilige Kerk**
voor veiligheid in de omgang met elkaar

Grensoverschrijdend
gedrag?

Praat erover!

VERTROUWENSPERSONEN

Ans Blaauwendraad 06 34102092
Ton Verbeek 06 34886722

E | vertrouwenspersonen@hervormdbarnveld.nl
W | hervormdbarnveld.nl/trouwenspersonen



Voor aanmeldingen en wijzigingen:
Tel: 06-13 81 00 52
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl
gerrybronsmah@gmail.com



KERKPLEINMARKT 2024

Op zaterdag 7 september is het zover! Dan is het Torenplein rond de Oude Kerk weer de ontmoetingsplek waar medewerkers, kijkers en kopers van ver en dichtbij elkaar treffen voor de 46^e Kerkpleinmarkt met als motto: **“Samen sterk voor de Oude Kerk”**

Let op: dit jaar is de markt van 9.00 tot **15.00** uur.



De voorbereidingen zijn gericht op een evenement met alle welbekende vertrouwde onderdelen, zoals: De veiling (aanvang 11.00 uur), meubelverkoop en een verloting met mooie prijzen. Evenals voorgaande jaren hebben we ook weer de beschikking over de parkeerplaats tegenover de Rabobank, waardoor er een indeling is met veel ruimte tussen de kramen. Even stilstaan om met iemand te kletsen is dus geen probleem.

De boekenmarkt doen we ook dit jaar weer in de kerkzaal van Rehoboth en niet alleen op de zaterdag, maar ook al op vrijdagavond, namelijk van 18.00 tot 21.00 uur, zodat iedereen hier in alle rust kan snuffelen in de aangeboden boeken.

Er zijn geen theologische boeken te vinden op deze beurs; hiervoor organiseren wij een aparte verkoping in Rehoboth op vrijdag 11 (van 18.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 12 oktober (van 09.00 tot 13.00 uur) a.s.

Op de markt kunt u dit jaar verwachten:

- Een groot aanbod van gebruikte en nieuwe artikelen zoals: kleding, meubels, speelgoed, spelletjes, gereedschap, boeken, elektrische

ALGEMENE BERICHTEN

BEROEP DOMINEE OVERBEEKE

De kerkenraad van wijk 1 heeft een beroep uitgebracht op dominee T. Overbeeke uit Reeuwijk. Op zondag 8 september hoopt hij voor te gaan in de dienst om 9.00 uur in de Oude Kerk en om 11.00 uur in de Goede Herderkerk. Verder zullen er binnenkort ook diverse ontmoetingen zijn om kennis te maken met onze gemeente. Zaterdag 14 september zal hij een beslissing moeten nemen. We bidden de Heere om wijsheid voor dominee Overbeeke bij het nemen van een beslissing.
Bidt u mee voor een spoedige vervulling van de vacature? Uitgebreidere informatie kunt u vinden onder de berichten van wijk 1.

DE SCHOLEN ZIJN BEGONNEN

Deze week zijn de kinderen en jongeren weer begonnen op school na, hopelijk, van een goede zomervakantie genoten te hebben. In dit nieuwe leerjaar wensen we alle leerlingen/studenten en onderwijzend personeel veel wijsheid toe. We bidden in het bijzonder voor het christelijk onderwijs. We denken ook aan het godsdienstonderwijs op openbare scholen. Laat het tot zegen zijn van alle kinderen die dat volgen. Want het heenwijzen naar de Heere, onze God, is toch het allerbelangrijkste onderwijs wat er is.

HEILIG AVONDMAAL

Komende zondag hopen we het Heilig Avondmaal weer te mogen vieren. De morgendiensten in de Oude Kerk én de Goede Herderkerk beginnen om **8.45 uur en 11.15 uur!** In de Goede Herderkerk zal er 's middags een dienst van voortzetting van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal zijn. Bij deze middagdienst in de Goede Herderkerk zal **geen** oppas e.d. zijn. Om **15.45 uur** is er ook een korte viering in de Oude Kerk. Op zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur kan brood en wijn in de Oude Kerk opgehaald worden door hen die zich daarvoor opgegeven hebben.

*Barmhartige God en Vader, wij bidden U, of U in dit Avondmaal door Uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met vertrouwen hoe langer hoe meer aan Uw Zoon Jezus Christus overgeven.
Geef dat wij zó met deze ware spijs en drank gevoed en verkwikt worden, dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem.
Doe ons zó volkomen deel hebben aan het nieuwe verbond in Christus' bloed, dat wij er niet aan zullen twifelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zijn zult, Die ons onze zonden nooit meer toerekent. En Die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als Uw lieve kinderen en erfgenamen.
Schenk ons ook Uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons in alle beproevingen met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, Die ons vernederd lichaam aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot Zich nemen zal.*

Gebed uit het avondmaalsformulier

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

- apparatuur en huishoudelijke spullen. Maar ook multimedia, waaronder een groot aantal CD's, DVD's en LP's
- Allerlei creatieve en decoratieve artikelen en natuurlijk ook onze vermaarde bloemstukken.
- Verkoop van verse eieren
- Ter plaatse gebakken oliebolletjes
- Haantjepik
- Versgebakken kibbeling (tussen 11.00 en 14.00 uur zelfs glutenvrij)
- Heerlijke hamburgers
- Uw haar weer perfect in model, dankzij onze kappers
- Schminken en een gratis springkussen voor de kinderen
- Gezellig bijkletsen in de koffiehoeck met een lekkere plak cake of taart



EN VOORAL: SAAMHORIGHEID, ONTMOETING EN GEZELLIGHEID

Cake, taarten en andere lekkere dingen

Zoals elk jaar zijn we heel blij met uw eigen-gebakken cake, taart of iets anders. Deze worden geserveerd in de koffiehoeke. U kunt uw baksel 's morgens om 9.00 uur inleveren bij de koffiehoeke.



Medewerkers gezocht:

De medewerkers aan de markt die zich reeds hebben aangemeld, ontvangen nog een mail met informatie. Zijn er nog vragen, of is iets niet duidelijk, schroom dan niet om contact met ons op te nemen,

Op dit moment zoeken we nog:

- Verkopers achter de kraam, vooral voor 's middags tot 15.00 uur
 - Looftjes verkopers (12 jaar of ouder)
- Opgeven bij Willie van Middendorp op 06-49790730 of Hennie van de Hoef op 06-24137117.

Hand- en spandiensten:

Om 5.30 uur (een half uur later dan normaal in verband met gering aanbod van meubels) beginnen we met het lossen van de opleggers met meubels op de markt. Voor het lossen hiervan zijn we op zoek naar medewerkers die hun handen uit de mouwen willen steken. Ook is er hulp nodig vanaf 7.00 uur bij het uitpakken en afvoeren van de palletbakken met koopwaar. Voor het opruimen van de markt vanaf 15.00 uur zijn mensen die van aanpakken weten, weer van harte welkom. U hoeft u hiervoor niet vooraf aan te melden. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk en als u in het bezit bent van een bladblazer of kruiwagen, neem die dan mee.

Afvoer van overgebleven spullen

Ondanks dat er gedurende de marktdag heel veel wordt verkocht, zijn er altijd restanten. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd. Dit jaar wordt een deel van de overgebleven spullen ter beschikking gesteld aan transporten naar Oekraïne. Uiteraard ondersteunen we dit initiatief en vragen onze medewerkers om aan het einde van de markt behulpzaam te zijn met deze inzameling.

Afsluitingsbijeenkomst

Na afloop van de markt is er op zaterdagavond in de kerkzaal van Rehoboth een korte bijeenkomst voor allen die op enige wijze hebben bijgedragen aan het organiseren van de markt. Inloop om 19.30 met koffie of

thee en rond 20.00 uur hopen we dan de dagopbrengst bekend te kunnen maken. U bent van harte welkom!

Vooruitblik

Het ophalen van de meubels start op vrijdag 20 september. Op zaterdag 21 september staan we ook weer bij de Goede Herderkerk om spullen in ontvangst te nemen voor het nieuwe seizoen.

Verkoopphal

Onze verkoopphal aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan (tegenover Karwei) is op de eerste zaterdag van september gesloten omdat dan de markt wordt gehouden. Vanaf zaterdag 21 september zijn we weer geopend met een vernieuwd aanbod aan spullen. Elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor vragen of informatie: Telefoon: 06-11326854 of kerkpleinmarkt@hervormdbarneveld.nl.
De kerkpleinmarktcommissie

DIACONIE

Voorzitter:

M. de Vries, Tel. : 06 - 22 13 67 78

Secretaris:

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77

p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld
e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester:

M. van de Burgt, tel: 06-51 69 61 37
Administrateur: J. Wassenaar

GIFTEN / BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen
Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

Hds Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03
Personenalarmering 0318- 67 22 23

SAMEN HELPEN

Hulpdienst en vervoer
Tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91
mail: samenhelpen@hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
<https://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen>

PROJECT 10 27: NOORD-AFRIKA Diaconiecollecte zondag 1 september

In de Berberdorpen in Noord-Afrika zijn de gevolgen van migratie naar de

steden duidelijk zichtbaar: voornamelijk bejaarden, vrouwen en kinderen blijven achter op het platteland. Deze gemeenschappen kampen met grote economische uitdagingen en hebben dringende hulp nodig. Project 10 27 investeert in de vakopleiding van kwetsbare vrouwen in deze regio. Deze opleiding biedt vrouwen de kans om traditionele vaardigheden, zoals het maken van tapijten, verder te ontwikkelen en er een inkomen mee te genereren. Dit project geeft hen niet alleen economische zelfstandigheid, maar ook een gevoel van eigenwaarde en verbondenheid binnen de gemeenschap. Met uw bijdrage kan Project 10 27 ervoor zorgen dat 22 vrouwen nog dit jaar de kans krijgen om opgeleid te worden in de vakschool.

STICHTING OPEN DOORS

Diaconiecollecte zondag 1 september (collecte avondmaaltafels)

Vluchtelingenorganisatie Open Doors steunt wereldwijd christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. De organisatie brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt in zo'n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgd kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsoverdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

ALGEMEEN DIACONAAAL

Diaconiecollecte zondag 8 september

Naast liefde is een kernbegrip in de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar zeker ook in het Oude Testament. Als de profeet Jesaja waarschuwt tegen schijnvroomheid (Jes. 58), dan heeft hij het vooral over mensen die niet omzien naar hun behoeftige medemensen. Tot het ware vasten behoort volgens de profeet onder meer "dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt" (vs. 7). Als hervormde gemeente willen we aan deze diaconale oproep van Jesaja gehoor geven. Daarom is de collecte van deze zondag bestemd voor het algemeen diaconaal werk, zodat we mensen die onze hulp hard nodig hebben daadwerkelijk kunnen helpen. Alle collecten van harte aanbevelen!

INZAMELING VOEDSELBANK

Op zaterdag 7 september is er bij de Goede Herderkerk weer een inzameling voor de Voedselbank. Er is momenteel vooral behoefte aan **koffie, toiletpapier, pakjes en kuipjes (bak)boter en saus voor rijst of pasta.** De inzameling is van 9.00 tot 12.00 uur. Namens Stichting Hulp aan Elkaar en de diaconie alvast hartelijk dank!

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

(COLLECTE)-OPBRENGSTEN PER BANK

Naast de reeds in de kerkbode vermelde collecte-opbrengsten is er van april t/m juni 2024 een totaalbedrag van € 2.585 aan collectegeld binnengekomen bij de Diaconie. Dit bedrag is verdeeld onder diverse projecten waarvoor wordt gecollecteerd. De gelden die zijn binnengekomen waarbij in de omschrijving een specifiek doel vermeld stond (bijv. zending) zijn uiteraard overgemaakt naar dat betreffende doel. Verderop onder 'Kerkbeheer' staat vermeld welk bedrag bij het College van Kerkrentmeesters binnengekomen is en hoe dat verdeeld is. Wij danken u heel hartelijk dat ook op deze diverse manieren collectegeld binnen blijft komen.

VERANTWOORDING COLLECTEN

Plaatselijke ondersteuning
28 juli € 1.779,17
Zieken- en ouderenwerk
4 augustus € 1.753,18
WBB Roemenië 11 augustus € 2.155,87
(Nood)hulp wereldwijd
18 augustus € 3.047,19
De diakenen

HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u **praktische, financiële of pastorale hulp** nodig? Of bent u op zoek naar **informatie** over opvoeding, relaties, contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen



KERKBEHEER

KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en overige zaken geopend donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
Tel: 41 51 32

Voorzitter: H.J. van de Beek, tel. 49 03 55
voorzitter.cvk@hervormdbarneveld.nl
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester:
J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD
Betalingen: t.n.v. Cvk Hervormde
Gemeente Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

VOORUITBLIK KERKPLEINMARKT

Op zaterdag 7 september hopen we de 46^e editie van de Kerkpleinmarkt te houden. Onze kerkpleinmarkt is door de jaren heen een begrip geworden, binnen onze gemeente, maar ook (ver) buiten onze gemeentegrenzen. Velen reserveren de datum van de Kerkpleinmarkt ver van tevoren in hun agenda. De markt biedt volop mogelijkheden om mooie spullen te kopen, aan de kramen of tijdens de veiling, wat lekkers te nuttigen en je te laten verwennen (bij de kapper). Kortom: 'voor elk wat wils'; er is op de Kerkpleinmarkt voor eenieder van ons wel iets wat bij hem of haar past.

We zien uit naar een mooie en gezegende markttag én ontmoetingsdag. Voor elke markt is een goede opkomst van kopers en een levendige handel van belang. Dat geldt ook voor de Kerkpleinmarkt. U of jij komt toch ook? Mogen we tevens op uw/jouw gebed rekenen? Tijdens de markt kunnen we elkaar ontmoeten in de breedte van onze gemeente. De markt is bij uitstek een gelegenheid om gesprekken aan te knopen met gemeenteleden die we gewoonlijk niet spreken. Ook zijn er volop mogelijkheden om ook hen te ontmoeten die lid van een andere kerk zijn of geen kerkganger (meer) zijn. We hopen en bidden dat we elkaar in heel veel opzichten écht mogen ontmoeten, met oprechte aandacht voor elkaar. Voor verdere informatie over de Kerkpleinmarkt, zoals de data waarop de boekenbeurs wordt gehouden, verwijzen we naar de laatste berichten van de kerkpleinmarktcommissie in deze kerkbode.

AANKONDIGING COLLECTEN

De collectedoelen voor de komende

weken zijn: zondag 1 september: tweede collecte voor kerkbeheer ('onze hervormde gemeente') en derde collecte voor het bouwfonds; en zondag 8 september: tweede collecte voor kerkbeheer en derde collecte voor pastorale ondersteuning. We bevelen alle collecten van harte aan. Hieronder belichten we de collecte voor pastorale ondersteuning.

PASTORALE ONDERSTEUNING 3^e collecte zondag 8 september

Hierboven schreven we al over 'echte ontmoetingen'; gesprekken waarbij er over en weer sprake is van oprechte aandacht. Ook in het pastoraat draait het hier in essentie om. Voorafgaand aan pastorale gesprekken gaan predikanten, pastoraal werkers, maar bijvoorbeeld ook blokouderlingen, evangelisatie- en jeugdouderlingen, in gebed. Zij vragen of God in het gesprek aanwezig wil zijn en het gesprek wil leiden. In het pastoraat staat centraal wat alle aandacht verdient: Gods onfeilbare en onveranderlijke woord. Pastorale gesprekken mogen gevoerd worden in biddende afhankelijkheid van God die alle aandacht voor ons heeft, ook wanneer wij Zijn aandacht niet zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende Bijbelteksten (Psalm 139: 3 en 4): 'U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie HEERE, U weet het alles.' Dat bemoedigt.

TEN SLOTTE

God wil ons graag echt ontmoeten. In De Waarheidsvriend van 11 mei vorig jaar schreef drs. N.C. van der Voet over de ontmoeting met God. Hij benadrukt dat God ons in het alledaagse ontmoet: 'God is nederig, teder, verborgen, Hij komt ons nabij in de alledaagsheid van ons leven. Zo kan het gebeuren dat wij Hem, net als Zijn stadsgenoten, niet herkennen als Hij langskomt. En als we Hem ontmoeten en onze ogen opengaan, is er verwondering.' Van der Voet geeft enkele aandachtspunten door die Mark Galli op de website *Christianity Today* verwoordde. Galli merkt op dat bidden en aanbidden het beste is wat we kunnen doen en dat we niet op het spoor moeten gaan zitten dat we in een kerkdienst verlangen naar de ervaring van God. Hij merkt op dat verlangen naar God iets anders is dan verlangen naar de ervaring van God. Galli benadrukt dat het in de liefde tot God in de allereerste plaats gaat om gehoorzamen: 'Naar de kerk gaan, uit de Bijbel lezen, naasten helpen, sacramenten ontvangen. Doen wat God van ons vraagt, omdat we Hem

liefhebben met alles wat in ons is!

E. Kas

COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK

Van april t/m juni 2024 is bij het College van Kerkrentmeesters, naast de collecte-opbrengsten die al vermeld zijn in de kerkbode, een totaalbedrag van € 2.730,50 binnengekomen aan collectegeld. Bij sommige bedragen werd een specifiek doel vermeld (bijv. Diaconie), deze bedragen zijn uiteraard overgemaakt naar de betreffende doelen. De rest van het bedrag is verdeeld onder Kerkbeheer, Diaconie, Instandhouding Pastoraat, Bouwfonds, Jeugdbeleidsraad, Evangelisatiecommissie en Kerk over Grenzen (Zendingscommissie).

VERANTWOORDING COLLECTEN

Hervormde Gemeente	
28 juli	€ 1.669,94
Bouwfonds 28 juli	€ 1.509,93
Hervormde Gemeente	
4 augustus	€ 1.589,42
Pastorale ondersteuning	
4 augustus	€ 1.561,25
Hervormde Gemeente	
11 augustus	€ 1.773,24
Zendingswerkers	
11 augustus	€ 1.820,22
Hervormde Gemeente	
18 augustus	€ 1.979,64
Evangelisatiewerk	
18 augustus	€ 2.170,81
Zendingsbussen juli	€ 1.126,65
College van Kerkrentmeesters	



- Samen ontmoeten, eten en genieten
- Voor iedereen die vrijwilligerswerk doet in en om de kerk. Van fietsenwacht tot ouderling en van muzikant tot clubleider.
- Opgeven vóór 23 september 2024 via de mail: vrijwilligersavond@hervormdabarneveld.nl o.v.v. naam en vrijwilligerstaak of via whatsapp / telefoon: 06- 13239147

AANDACHTIG

HERKENNING IN DE HEMEL?

Een vraag, die nog wel eens gesteld wordt is: 'Zal er in de hemel herkenning zijn? Zullen geliefden elkaar daar weer ontmoeten?' Met die vraag kun je erg bezig zijn. Vooral als je zelf geliefden moet missen. Ik kan en wil deze vraag daarom ook niet afdoen met een kort 'ja of nee'. Een pastoraal, liefdevol antwoord is belangrijk, maar we zijn het meest gebaat bij een bijbels antwoord.

Ik kan geen bepaalde Bijbeltekst aanvoeren, waarin staat, dat er wel of geen herkenning is. Dat wordt in de Bijbel dus blijkbaar niet als iets belangrijks gezien. Vanuit het oogpunt van ons mensen bekeken, kan dat natuurlijk wel heel belangrijk zijn. Het is niet zomaar iets als mensen kort voor het sterven van een geliefde tegen elkaar zeggen: 'Tot ziens.' Daar spreekt een intense liefde uit.

Als we nu Paulus eens nagaan. Wat had hij een geweldige band met veel broeders en zusters. Hij wilde op aarde graag bij ze blijven, want hij wist dat ze hem nodig hadden. Toch zegt hij in Filippensen 1: 23, dat hij het verlangen heeft om heen te gaan en bij Christus te zijn. Daar gaat het voor hem dus om! Hij heeft het niet over al die gelovige broeders en zusters, die hij weer zal ontmoeten. Het gaat hem om Christus, om Hem alleen!

Dat wordt ook bevestigd door wat de Heere Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis: 'Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.' Met Mij, met Jezus. Daar gaat het dus om! Al het andere is geen hoofdzaak en dat moeten we er dus ook niet van maken. Het wordt snel zo menselijk.

Als Johannes op Patmos in de hemel mag kijken, dan ziet Hij het Lam wat geslacht is. Het Lam staat bij de troon van God. Dat is het centrum, daar gaat het om. Verder is daar ook die ontelbare mensenmenigte. Johannes zegt niet dat hij daar bekenden heeft gezien. Hij zag Jezus en dat is voldoende!

Als we de verschillende Bijbelgedeelten over het leven hierna naast elkaar zetten, dan horen we dat het ook over mensen gaat. Abraham, Izak en Jakob worden genoemd. En op de berg van de verheerlijking herkennen de discipelen Mozes en Elia. Daarom kunnen we ook niet ontkennen, dat er herkenning zal zijn in de hemel.

Als we dan op dat punt maar stoppen en niet allerlei dingen zelf gaan invullen, waar de Bijbel over zwijgt.

Treffend vond ik de anekdote, die ik las in het boekje van prof. G. Wisse: 'De dood en het hiernamaals.'

Een man vroeg aan zijn vrouw bij haar sterfbed: 'Als ik zo ook in de hemel zal zijn en jij bent daar ook, zul je dan naar mij omkijken, zodat we weer samen zijn?' De vrouw zei tegen haar man: 'Dat zal ik zeker doen. Maar als ik in de hemel ben gekomen en ik daar mijn Heiland zal ontmoeten, dan zal ik wel duizend jaar nodig hebben om me over Hem te verwonderen. En als er dan nog tijd over is, dan zal ik zeker naar jou omzien.' Een schitterend, diep gelovig antwoord!

Als je hier op aarde een geloofsband hebt met geliefden, dan is het begrijpelijk dat je er naar verlangt om samen met hen, in de hemel, het Lam van God te loven en te prijzen. Wat zal het dan een zegen zijn als in die menigte voor Gods troon ook je geliefden zijn. Dat is tot eer van God!

Maar toch wil ik nog iets anders zeggen. Wat is het een voorrecht als we hier op aarde met onze geliefden de HEERE al dienen. Als we het van elkaar weten, dat we gekocht zijn door het bloed van het Lam.

Dan is het leven hierna een heerlijke voortzetting van het samen God loven op aarde.

Dat wens ik u en jou toe!

Ds. P. Molenaar

VERENIGING & KRING

OPENINGSMORGEN

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de centrale openingsochtend voor alle Barneveldse vrouwenverenigingen op **woensdag 4 september** in de Goede Herderkerk.

Dominee Molenaar hoopt de inleiding te verzorgen over het Bijbelboek Ruth. De ochtend begint om 9.15 uur. Iedereen welkom!

NIET IN EIGEN KRACHT

Woensdagavond 11 september hebben we onze eerste verenigingsavond van dit seizoen, we beginnen om 19.30 uur in De Akker met Bijbelstudie 2 over Ruth: De terugkeer en de beslissing van Naomi's schoondochters.

Wij hopen dat we, naast onze trouwe leden, ook nieuwe leden mogen begroeten.

Margo, Magda, Gerda, Jannie, Jannet (06-10248405)

MANNENVERENIGING – TEGENDRAADS LEVEN?!

Welke man komt er nu op de Mannenvereniging?

Misschien is dat op zichzelf al een vorm van Tegendraads leven!

Maar zeker, als je als christen vasthoudt aan standpunten die op het Woord van God gebaseerd zijn, word je dwars genoemd.

Het nieuwe jaarthema van de landelijke Mannenbond is: Tegendraads leven?!

Graag nodig ik u en jou uit om hier met ons over na te denken.

Het is een thema dat duidelijk te maken heeft met ons geloven en leven.

Bijbelstudies over Daniël van de hand van ds. J.M. Molenaar zijn onze leidraad.

We komen bijeen op de maandagavond. Om de drie weken in de bovenzaal van Rehoboth. We beginnen om 19.30 uur en sluiten rond 21.30 uur af.

Onze eerste avond is maandag 23 september.

We lezen dan Daniël 1 over tegendraadse tieners.

We zien uit naar goede ontmoetingen rondom het Woord van God.

Kom er bij.

ds. J.P. Nap, voorzitter

kinderen zich goed en veilig voelen op koor. Trek gerust aan de bel als er dingen zijn die voor ons goed zijn om te weten!



ZINGT U MET ONS MEE?

Wist u dat er binnen onze gemeente ook een gemengd zangkoor bestaat? Deze enthousiaste, gezellige groep zangers en zangeressen komt elke dinsdagavond samen in kerkelijk centrum Rehoboth om daar mooie psalmen en christelijke liederen in te studeren.

Dit doen we onder leiding van onze enthousiaste dirigent Ton Burgering. Op 3 september beginnen wij weer aan een nieuw zangseizoen. De komende periode hopen wij mee te werken aan diverse concerten.

U en jij, jong en oud bent van harte welkom om op **10 september** te komen zingen tijdens de open repetitie avond in de kerkzaal van kerkelijk centrum Rehoboth. Aanvang 20.00 uur en de koffie is die avond gratis! Wilt u alvast een voorproefje, kijk dan eens op ons YouTube kanaal Hervormd Gemengd Koor Soli Laus Deo! *Dirigent en bestuur van Hervormd Gemengd Koor Soli Laus Deo*

MARRIAGE COURSE 2024

In september start er weer een nieuwe Marriage Course! Willen jullie je relatie blijvend versterken, dan is de Marriage Course echt iets voor jullie! Gedurende 7 cursusavonden komen er actuele thema's aan bod waar je in het dagelijks huwelijksleven mee te maken hebt en met elkaar (als koppel) over in gesprek gaat. De cursus wordt afgesloten met een slotavond waar je introducés mee naar toe mag nemen om ook hen bekend te maken met deze leuke en waardevolle cursus! Kijk voor de actuele data in de centrale agenda op www.hervormdbarneveld.nl/marriage-course of mail/bel voor meer informatie, aanmelden, kosten etc. naar marriagecoursebarneveld@gmail.com of 06-25491491 (Henk en Noraly Duijster) We zien jullie graag in september, tot dan!



KENIA 2024 Schoolgeld



Elk jaar dragen we bij aan schoolgeld voor 12 studenten. Van de begroting van € 5.000 is dit jaar ± € 2.300 binnen en wie zal de andere helft betalen? Het betreft een goed doel met mooie structuur.

Het is voor de periode van drie of vier jaar een investering met een duurzame garantie. Namelijk meer zicht op een baan met inkomen waar de familie mee geholpen is en vaak ook de community. In de hoop en vertrouwen dat wij metterdaad hen gaan ondersteunen hieronder de gegevens voor een bijdrage: **NL39RABO0305509195** t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Barneveld, o.v.v. schoolgeld.



Jongerenreis 2025

In de zomer van 2025 organiseren we weer een reis naar Kenia voor jongeren (18+) uit de gemeente Westbroek en gemeente Barneveld. Samen maken we een unieke reis naar Kenia, die ongeveer drie weken zal duren. Deze reis biedt een bijzondere combinatie van vrijwilligerswerk (het bouwen van kerken), cultuurbeleving en toerisme. Tijdens het verblijf in Kenia zullen we samenwerken met lokale gemeenschappen om kerken te bouwen (zie foto). Dit project geeft ons de kans om iets waardevols achter te laten en tegelijkertijd de warmte en gastvrijheid van de Keniaanse bevolking te ervaren. Naast het werk is er volop gelegenheid om de rijke cultuur van Kenia te ontdekken, van kleurrijke markten tot indrukwekkende natuurreservaten. De maanden voorafgaand aan de reis zullen in het teken staan van diverse acties om geld in te zamelen voor de projecten die we daar gaan ondersteunen. Dit is een geweldige kans om als reisgroep samen te komen en iets moois te bereiken, zowel hier als in Kenia. Voor iedereen die meer wil weten over deze unieke reis of al overtuigd is, organiseren we **13 september om 20.00 uur** een infoavond/startavond. Dit zal plaatsvinden in Rehoboth te Westbroek. We hopen dat velen zich aangesproken voelen en met ons dit avontuur willen aangaan! Mis deze kans niet om deel te nemen aan een reis die niet alleen jouw leven, maar ook dat van anderen, positief

ACTUEEL

LIEVE OUDERS & KIDS,

Tijd voor een voorstelronde! Met heel veel plezier gaan wij - Sarah & Rhodé - komend jaar het dirigeren bij kinderkoor SHARE oppakken! Dat voelt voor ons extra speciaal, omdat we samen op koor in Rehoboth hebben gezeten toen we zelf klein waren. We hebben daar de mooiste herinneringen gemaakt en ervaren dat muziek verbindt. We hopen dat komend 'koorjaar' ook weer samen met de kinderen te doen!



We zijn de dikste vriendinnen sinds groep 4 - en dat is al een behoorlijke tijd. Sarah is in het dagelijks leven juf op basisschool de Ariane (voor velen van jullie geen onbekend gezicht 😊) en Rhodé is loopbaanconsultant bij een bureau in Utrecht. We wonen allebei in Barneveld. We hebben samen al veel mooie avonturen beleefd en samen lachen is de kracht van onze vriendschap. We zien er naar uit om ook te lachen én te leren met alle kinderen van het koor. We zien de kids graag 3 september weer!

Lieve groet,
Sarah & Rhodé

Ps. We vinden het belangrijk dat de

zal veranderen. Voor meer info: Anton Verstoep via averstoep@solcon.nl of 06-83490929.



APPELS EN PEREN PLUKKEN

Evenals voorgaande jaren gaan wij in de maand september appels en/of peren plukken in de boomgaard van de fam. Riphagen in Zeewolde. Dit is een gezellige, dankbare, maar ook intensieve bezigheid waar veel oogst mee is te behalen. Vorig jaar

konden we het prachtige bedrag van € 2.650 overmaken naar het project waar onze oud-plaatsgenoot Areke Wigmans werkzaam is onder de zigeunerbevolking in Valea Lui Mihai in West Roemenië. Dit jaar gaan we er weer voor ... maar we kunnen elk jaar weer extra handen gebruiken! Voor de volgende plukdagen **zoeken we nog helpende handen:**
Vrijdag 6 sept. (4 plukkers), 13 sept. (4 plukkers), 20 sept. (1 plukker), 27 sept. (1 plukker)
Zaterdag 31 aug. (2 plukkers), 7 sept. (2 plukkers), 14 sept. (1 plukker), 21 sept. (3 plukkers) en 28 sept. (3 plukkers)
Heeft u/jij belangstelling om mee te plukken, stuur dan een mailbericht naar rvdm@solcon.nl.
De vriendengroep van Areke Wigmans

AGENDA



[Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl](mailto:Opgave_kerkbode@hervormdbarneveld.nl)

Iedere dinsdag 10.00-11.30 uur Samen Koffie K.C. Rehoboth Rafikiruimte | info tel: 06-34102092

Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 of 421714

Iedere donderdag 10.00-11.30 uur Samen Koffie Goede Herderkerk | info tel. 06-50123399

11 september 17.00 - 19.00 uur Samen Eten - Soep-inn GHK | info tel. 0342-492400 of soep-inn@hervormdbarneveld.nl

12 september 10.00-11.30 uur Samen Koffie De Garve | info tel: 0342-421714



AbvandenBerg
Brandstoffen & Kachels

v. Zuilen van Nievelaan 33
3771 AA Barneveld
info@vandenbergekachels.nl
www.vandenbergekachels.nl

Tel. 0342-413062
Fax. 0342-450357
info@vandenbergbrandstoffen.nl
www.vandenbergbrandstoffen.nl



KOEHOORN
Begrafeniszorg

Christelijke begrafeniszorg

- > Begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken
- > Beschikt over opbaarruimtes en huiselijke familiekamer
- > Verzorgt alleen begrafenissen

Dag en nacht bereikbaar:
0342 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2 • Barneveld



Jan Ransgeek

www.koehoorn-begrafenis.nl

Een nieuwe kijk op groen

TUINZICHT

WWW.TUINZICHT.NL



W
WOLFGOED
makelaardij

- ✓ VERKOOP
- ✓ AANKOOP
- ✓ TAXATIES

VERHUISPLANNEN?

Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze.

0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

