



# IN EN OM DE HERVORMDE KERK

67e jaargang  
nummer 15  
16 JULI 2021

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente  
Barneveld

## WAAR GA JE HEEN?

*Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. (Hebreeën 11:8)*

Waar ga je heen? Die vraag kan je zomaar te horen krijgen deze dagen. Waar ga je heen op vakantie? Maar ook als we er een dagje op uit trekken kan ons deze vraag gesteld worden. Stel je eens voor... je leefde in de tijd van Abraham. We wonen in de stad waar hij ook woonde: Haran. In Ur der Chaldeeën woont de familie al een tijdje niet meer... Op een dag staat er een hele karavaan klaar om te vertrekken. Mensen, dromedarissen, vee. Voorop een bekende uit de stad: Abram (zo heette hij toen nog). Hij gaat op reis. We vragen aan hem waarheen hij gaat. Verrassend is het antwoord: 'Geen idee.' Werkelijk? Iemand op die leeftijd met die levenservaring? Dan ga je toch niet op de bonnefooi vertrekken? 'Ja, ik ga op de bonnefooi. Maar dan wel in de letterlijke betekenis van het woord: *au bon foi*, op goed geloof! Want het is de HEERE Die mij geroepen heeft.' Over Wie heeft hij het nu weer? Heeft hij het nu over een god, eentje die wij niet kennen, of zo? 'Ja. Ik heb Zijn stem gehoord uit de hemel. "Ga naar het land dat Ik u wijzen zal", zei Hij. En daarom ga ik. Omdat ik geloof dat ik die Stem gehoorzamen moet!'

Op de bonnefooi. Niet op goed geluk, maar in goed vertrouwen. Zo is Abram gegaan, schrijft iemand eeuwen later aan gelovigen in Jezus Christus: 'Hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.' Bestemming onbekend, maar niet als avonturier. Als de vader van *alle* gelovigen! Stel je eens voor dat je die stem zou horen en je daarna zou luisteren. Ik denk dat mensen om ons heen ons vriendelijk doch dringend zouden adviseren om een bezoekje te brengen aan de huisarts. Om van hem een verwijzing naar de psychiater te krijgen. Laat je toch nakijken...

Maar Abraham ging en kwam ook op de plek die God hem wees. Kanaän, de plaats van zijn nageslacht. Meer nog: daar zal zijn Nageslacht wonen. Met een hoofdletter. De Beloofde, Die komen zou. De Messias van Israël, de Redder van de wereld. Daarom ging Abraham, met gesloten ogen naar het onbekende land. Een mens zonder vaste woon- of verblijfplaats. In een vreemd land. Wonend in een tent. Abraham was een kampeerder. De pinnen niet te vast in de grond. Als het moest kon hij opbreken en verdertrekken.

Waar ga je heen? Het antwoord van Abraham: 'Ik weet waar ik moet zijn. Mijn bestemming is bekend. Ik ben op weg naar de stad waarvan God de Ontwerper en Bouwer is. De stad van de hemelse Architect.' Hoe je daar komt? Door de grote Zoon van Abraham, de Heere Jezus Christus. Die kwam om verloren mensen te redden. Mensen die het allemaal prima zelf kunnen redden. Die zelf wel zorgen voor hun roerende en onroerende goederen. Die vooral erg vast zitten aan het hier en nu.

De Hebreeënschrijver houdt je een spiegel voor: kijk eens naar Abraham. Die wist nog niets en toch ging hij. *Au bon foi*, in goed geloof en vertrouwen. Als erfgenaam van de belofte dat er iemand zou komen die ook hem ging redden.

Die belofte is ondertussen vervuld! Christus is gekomen. Echt leven is er alleen met Hem. Ga nou niet op de bonnefooi door dit leven, maar reis – in Zijn kielzog – naar de stad die fundamenten heeft.

En zing mee, dat oude lied:  
*'k Ben reizend naar die stad,  
waar Christus 't licht zal zijn,  
om eeuwig daar te zijn bij Hem,  
bevrijd van zorg en pijn.*  
Ds. L. Plug

## COLOFON

### EINDREDACTIE

Diny de Knegt  
Dr. Albert Schweitzerlaan 70  
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

### KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail  
t.a.v. Anita van Ginkel  
kerkbode@hervormdbarnveld.nl  
en uiterlijk zaterdag voor  
verschijning om 24.00 uur

### KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth  
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld  
Tel: 41 51 32  
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)  
kerkekljknbureau@hervormdbarnveld.nl  
website: www.hervormdbarnveld.nl

### COÖRDINATOR

Nico Lokhorst  
Tel: 0342-49 05 60  
E-mail voor reserveringen Oude  
Kerk/KC Rehoboth/Goede  
Herderkerk/De Hof: reserveringen@  
hervormdbarnveld.nl  
Overige zaken:  
coordinator@hervormdbarnveld.nl

### ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties,  
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32  
Buiten kantooruren kunt u de voicemail  
inspreken.

### ABONNEMENTEN

€ 23.50 per jaar

### WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens  
Christiaan Rentier  
webmaster@hervormdbarnveld.nl

### ALGEMENE KERKENRAAD

Preses: M. Morsink  
Assessor: Ds. L. Plug  
Scriba: J. Mosselman  
Tabakslaan 17  
3773 CE Barneveld. Tel. 42 11 28  
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

### TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81  
K.C. Rehoboth: 41 75 58  
Goede Herderkerk: 41 53 05

*Voor alle toekomstige activiteiten  
in deze kerkbode geldt:  
Zo de Heere wil en wij leven.*

# KERKDIENTEN

Diensten (met uitzondering van huwelijksdiensten) zijn alleen toegankelijk op uitnodiging. Wilt u ook uitgenodigd worden? Ga dan naar hervormdbarnveld.nl/aanmelden. Heeft u geen e-mail, dan kunt u telefonisch aanmelden bij Wouter Rozendaal (06 - 22 46 07 05) of Jaap Mosselman (42 11 28).

### onder voorbehoud van wijziging van de coronamaatregelen

#### Zondag 18 juli

##### OUDE KERK

09.30 uur: (5) ds. A. Bloemendal  
(Heilige Doop)  
19.00 uur: (1) ds. S.J. Verheij  
(H.C. Zondag 27)

LIVE

LIVE

##### K.C. REHOBOTH

11.00 uur: (2) dhr. J. Kroon  
16.45 uur: (1) ds. S.J. Verheij  
(H.C. Zondag 27)

##### GOEDE HERDERKERK

09.00 uur: (3) ds. J.A. Brussaard  
16.45 uur: (4) ds. L. Plug  
(H.C. Zondag 27)

LIVE

LIVE

##### OPENLUCHT

11.00 uur: (3) ds. J.A. Brussaard

##### ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 18 juli  
v.m.: Psalm 68 : 10  
n.m.: Psalm 68 : 17

##### INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: Project 10 27  
2e collecte: onze Hervormde Gemeente  
3e collecte: bouwfonds

### NEBOPLUS ALLEEN VIA UITZENDING

#### Zaterdag 17 juli

19.00 uur: ds. L. Plug

#### Zaterdag 24 juli

19.00 uur: dhr. A.M.K. Peters (Ederveen)

### VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN

Er zijn de komende weken geen  
kerkdiensten i.v.m. het Coronavirus.

### BEZOEKROOSTER ZIEKENHUIZEN

In de komende weken zijn er geen  
pastorale bezoeken aan ziekenhuizen,  
verpleeghuizen en verzorgingshuizen,  
behalve in zeer uitzonderlijke gevallen.

N.B.

- stel uw wijkpredikant op de hoogte  
van opname of ontslag;  
- vermeld ook zijn naam bij de  
administratie van het ziekenhuis.

#### Zondag 25 juli

##### OUDE KERK

09.30 uur: (4) ds. M. Aangeenbrug  
(Apeldoorn)  
19.00 uur: (3) ds. J.P. Nap  
(Hoevelaken)

LIVE

LIVE

##### K.C. REHOBOTH

11.00 uur: (1) ds. P. de Jager

##### GOEDE HERDERKERK

09.00 uur: (2) ds. J. Tadema  
(Nijkerk)  
16.45 uur: (5) ds. F. van Roest  
(Zeist)

LIVE

LIVE

##### OPENLUCHT

11.00 uur: (2) ds. J. Tadema (Nijkerk)

##### ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 25 juli  
v.m.: Psalm 143 : 10  
n.m.: Psalm 143 : 11

##### INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: zieken- en ouderenwerk  
2e collecte: onze Hervormde Gemeente  
3e collecte: Bond tegen het vloeken

### KERKRADIO

- kanaal 1: diensten Oude Kerk  
dinsdag 19.00 uur Verbinding van  
afgelopen vrijdag, vervolgens  
de zondagochtenddienst Goede  
Herderkerk  
donderdag 19.00 uur Verbinding van  
afgelopen woensdag, vervolgens  
Bemoediging  
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo  
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk



**PPB**

persoonlijke  
pastorale begeleiding

Vertrouwenspersonen:

Heidi van de Bovenkamp: 0342 55 02 05  
John van Kleeff: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarnveld.nl

## DIACONIE

Voorzitter:

H. J. van de Beek, tel. 49 03 55

Secretaris:

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77

p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld

e-mail: [diaconie@hervormdbarnveld.nl](mailto:diaconie@hervormdbarnveld.nl)

Penningmeester:

R. van der Lit, Tel. 49 14 88

Administrateur: J. Wassenaar

### GIFTEN / BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

### MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052

Email: [we.oudejans-sarelse@online.nl](mailto:we.oudejans-sarelse@online.nl)

of [jvravenhorst@kpnmail.nl](mailto:jvravenhorst@kpnmail.nl)

### HdS Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23

### HELPT (ELK)ANDER:

Hulpdienst en vervoer

Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /

06 - 13 84 09 04

mail: [helptelkanderbarneveld@gmail.com](mailto:helptelkanderbarneveld@gmail.com)

### ADRESSEN VOOR ANDERE HULP

<https://hervormdbarnveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen>

## PROJECT 10 27: ROTTERDAM-ZUID

### Diaconiecollecte zondag 18 juli

Licht op Zuid is gestart als missionair project vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. Door het missionaire werk heen is een nieuwe geloofsgemeenschap gegroeid. Het werk richt zich in eerste instantie op de wijk Bloemhof. Een groot gedeelte van de inwoners zijn migrant en hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Veel mensen in deze wijk hebben te kampen met allerlei financiële en maatschappelijke problemen. Het is daarom vanzelfsprekend dat het werk van Licht op Zuid is verweven met diaconale activiteiten. Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving en uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven en hulp zoeken bij een menswaardig bestaan. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door hen op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Zij leidt

# ALGEMENE BERICHTEN

## DE KERKBODE GEDURENDE DE VAKANTIEPERIODE

- De volgende kerkbode komt uit op 30 juli, dus gewoon over 2 weken.
- Het nr. van 13 augustus vervalt, waarmee de uitgave van **30 juli voor 4 weken** is! De kopij daarvoor graag aanleveren op zaterdag 24 juli.
- Wilt u daar rekening mee houden?
- In verband met vakanties van de bezorgers kan het zijn dat deze kerkbode mogelijk pas op zaterdag 31 juli bezorgd wordt.

## VAKANTIE

- Zoals aan bovenstaande berichten al te merken was, is de vakantieperiode aangebroken. Velen hopen de komende tijd van vakantie te genieten. We wensen iedereen een gezegende rustperiode, hetzij thuis, hetzij elders. Laat het vooral een periode zijn waarin we tijd zullen hebben om nader tot God te komen en (ware) rust te vinden in Hem.
- Maar laten we ook de mensen niet vergeten die geen mogelijkheid hebben om vakantie te vieren, vanwege ziekte of welke reden dan ook. Zie naar hen om, juist in deze periode, en gedenk hen in uw gebeden.

*Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Math. 11: 28-30)*

*Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman*

hen toe naar medische zorg en juridische ondersteuning. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

## ZIEKEN- EN OUDERENWERK

### Diaconiecollecte zondag 25 juli

De zorg voor zieken en ouderen is een belangrijke diaconale taak van de christelijke gemeente. Al in de Vroege Kerk onderscheidden christenen zich doordat ze omzagen naar kwetsbare medemensen. Ze gaven daarmee gehoor aan Jezus' opdracht uit Mattheüs 25 om (onder anderen) zieken te bezoeken. Door ziekte of andere lichamelijke ongemakken zijn vooral ouderen vaak aan huis gebonden. Eenzaamheid ligt dan op de loer, zeker als de kring van familie en

vrienden kleiner wordt. Ook mensen die nog niet zo oud zijn, komen door ziekte soms de deur niet meer uit. Diakenen en vrijwilligers zoeken deze mensen op voor een goed gesprek, voor een wandeling of voor het doen van een boodschap. Daarnaast worden maandelijks seniorencontactmiddagen gehouden waarop ouderen elkaar ontmoeten. Ook wordt gezorgd voor attenties voor ouderen en zieken. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen wordt deze zondag geïncolligeerd voor het zieken- en ouderenwerk. Ook deze collecte van harte aanbevolen!

## COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK

Naast de reeds in de kerkbode vermelde collecte-opbrengsten is er van april t/m juni 2021 een totaalbedrag van € 8.075,20 aan collectegeld binnengekomen bij de Diaconie. Dit bedrag is verdeeld

onder diverse projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Ook zijn er gelden binnengekomen waarbij in de omschrijving een specifiek doel vermeld stond (bijv. zending), dan is het geld ook overgemaakt naar dat betreffende doel.

Verderop onder 'Kerkbeheer' staat vermeld welk bedrag bij het College van Kerkrentmeesters binnengekomen is en hoe dat verdeeld is.

Wij danken u heel hartelijk dat op deze diverse manieren toch collectegeld binnen blijft komen.

#### VERANTWOORDING COLLECTEN

Plaatselijke ondersteuning

27 juni € 2.031,75

Zendingsbussen

Juni € 475,40

De diakenen

#### HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u **praktische** of **pastorale hulp** nodig? Of bent u op zoek naar **informatie** over opvoeding, relaties, contactgroepen enz.?



Kijk op onze website: [hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen](http://hervormdbarneveld.nl/hulp-nodig-wij-helpen)

## KERKBEHEER

### KERKELIJK BUREAU

Voor *aanschaf collectebonnen* en *overige zaken* geopend donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.  
Tel: 41 51 32

Voorzitter: C. van de Pol tel. 49 13 03  
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26  
[kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl)  
Penningmeester:

J.H. de Groot, tel. 41 66 11  
Postadres: Gasthuisstraat 5,  
3771 HE BARNEVELD  
Betalingen:

t.n.v. CvK Hervormde Gemeente  
Barneveld  
NL47 RABO 0373 7158 62

### INTRODUCTIE ARCHITECT VAN KOOTEN

In onderstaand artikel stelt architect Steven van Kooten zich voor. Architect Van Kooten gaat een schetsontwerp maken voor de beoogde verbouwing/renovatie van de Goede Herderkerk.

We kunnen ons voorstellen dat u heel benieuwd bent naar zijn ontwerp.

We schatten in dat u komende herfst (rond november) kennis zult kunnen nemen van het schetsontwerp. In het definitieve ontwerp zal de architect, binnen de beschikbare mogelijkheden, de vanuit de gemeente ontvangen reacties meenemen.

Voor de goede orde: het schetsontwerp richt zich op de hoofdstructuur van de Goede Herderkerk. De inrichting is nog niet aan de orde. Voor het meedenken over inrichting van het te vernieuwen/renoveren kerkgebouw zullen we op een later moment (afgevaardigden van) verschillende gebruikersgroepen benaderen.

We hebben mooie, spontane en enthousiaste reacties ontvangen op onze eerdere berichten over de renovatie van de Goede Herderkerk.

Daarin geven gemeenteleden aan graag met ons mee te denken.

Bij sommigen bestaat overigens de indruk dat alles al is vastgelegd in ons Plan van Eisen en dat er vanuit de gemeente feitelijk geen enkele inbreng meer mogelijk is. Dat is beslist niet zo. Dit Plan vormt een kapstok voor de architect. Gaande het traject zullen onderdelen van de verbouwing/renovatie verder worden uitgewerkt, mede aan de hand van reacties van gemeenteleden en (vertegenwoordigers van) diverse gebruikersgroepen.

### VERBOUWING GOEDE HERDERKERK

Voor de verbouwing van de Goede Herderkerk is een architect nodig. Het College van Kerkrentmeesters nodigde mij vorig jaar uit om mee te doen aan de selectieprocedure. Vorige maand heeft het college mij de opdracht gegeven om een schetsontwerp en een kostenraming voor de verbouwing te maken. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we voor de Goede Herderkerk onze creativiteit en bouwkundige kennis mogen inzetten. Ik hoop te zijner tijd bij de presentatie van het schetsontwerp kennis met u te maken. Tot die tijd zult u het moeten doen met deze korte introductie.

Ik ben geboren in Goes in een groot reformatorisch gezin. Vanwege de opleidingen van mij en mijn echtgenote hebben we in Delft, Rotterdam,

Maastricht en Eindhoven gewoond. In 2016 zijn we met ons gezin definitief neergestreken in het prachtige Ouddorp, voor velen van u vast wel bekend van vakanties aan de Nederlandse kust. We hebben een



gezin met drie veel te snel groeiende jongens – Jan, Joas en Jort – die op dit moment naar de basisschool gaan. Inmiddels ben ik bijna twintig jaar werkzaam als architect, waarvan de laatste twaalf met een eigen bureau. Naast particulieren en bedrijven, vormen kerken mijn belangrijkste opdrachtgevers. Als christen vind ik het fijn om mij op deze manier in te zetten voor de kerk in Nederland. In die twaalf jaar heb ik ontwerpen gemaakt voor zowel nieuwe kerkgebouwen, uitbreidingen, renovaties, interieurs als liturgische meubels en die samen met bouwpartners gerealiseerd. Bij het ontwerpen probeer ik samen met de betrokken bouwcommissie een ontwerp te maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de identiteit en het functioneren van de gemeente én past binnen het beschikbare budget. Hierbij hanteer ik vier uitgangspunten. Ten eerste dat een kerkgebouw een afspiegeling van het evangelie mag zijn, en dus een uitnodigend karakter mag hebben. Het tweede kernpunt is dat God ons heeft aangesteld als rentmeesters en de realisatie van een kerkgebouw daarom niet ten koste mag gaan van Zijn schepping, maar tot opbouw moet zijn van Zijn Koninkrijk. Dit betekent volgens mij dat een kerk zowel duurzaam als functioneel in gebruik moet zijn. Als christenen zijn we niet geroepen om imposante tempels te bouwen, maar om met woorden en daden het evangelie in de wereld te verkondigen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. We staan daarmee in een protestants-christelijke traditie van soberheid. Dit probeer ik in de vormgeving te vertalen naar een ingetogen architectuur die juist door haar eenvoud schoonheid in zich bergt. En als laatste probeer ik eenheid te creëren tussen architectuur, interieur en liturgie, zoals die ook zichtbaar is in oude hervormde stadskerken. Als u interesse hebt, kunt u op [www.vankootenarchitectuur.nl](http://www.vankootenarchitectuur.nl) de al gerealiseerde projecten bekijken. De eerste lijnen voor de verbouwing van de Goede Herderkerk zijn in de afgelopen weken geschetst en worden binnenkort besproken met het College van Kerkrentmeesters. Om alvast een tip van de sluier op te lichten: we werken aan twee varianten, waarbij we in de ene variant de kerkzaal qua oriëntatie houden zoals die nu is en in de andere de zaal een kwartslag draaien. We werken hard om samen met de bouwcommissie en (in een later stadium) ook met u als gemeente een mooi en goed doordacht ontwerp te maken.

*Steven van Kooten, architect*

## KERKBEHEER

### 2<sup>e</sup> collecte zondagen 18 en 25 juli

De opbrengsten van de tweede collecte zijn bestemd voor kerkbeheer. Met deze collecte zetten we een oude traditie voort die teruggaat tot ver voor het ontstaan van de kerken. In Exodus, lezen we al over de tempelbelasting, een belasting die overeenkomsten vertoont met de collecten voor onze hervormde gemeente. Voor nadere informatie zie Exodus 30:13 en 38:26. Er zijn wel belangrijke verschillen. De tempelbelasting betrof een instelling van God en had het karakter van losgeld om een plaag te voorkomen (Exodus 30:12). De tempelbelasting was verplicht. Onze kerkbeheercollecten zijn vrijblijvend en spitsen zich toe op de vraag wat we willen en kunnen geven voor de instandhouding van onze kerk. Graag brengen we deze vaste collecte ook ditmaal onder uw aandacht.

## BOUWFONDS

### 3<sup>e</sup> collecte zondag 18 juli

Het bouwfonds is jaren geleden ingesteld om de financiële ruimte te vergroten voor nieuwbouw of groot onderhoud voor de kerkgebouwen, wijkgebouwen en pastorieën. Recente voorbeelden van groot onderhoud vormen de aanpassingen aan wijkgebouw De Garve en de pastorie van wijk 5. In het 27-jaar oude wijkgebouw betrof het onderhoud onder andere de renovatie van toiletgroepen, vervanging van meubilair, schilderwerk en levering en montage van een systeemplafond. St. Gasthuis-Westerveld nam de eerste twee posten geheel voor haar rekening. Het groot onderhoud aan de pastorie van wijk 5 betrof onder andere het plaatsen van een nieuwe keuken en de renovatie van de badkamer. Ook voor de verbouwing/renovatie van de Goede Herderkerk (zie boven) zullen we deels een beroep doen op de via de bouwfondscollecten opgespaarde middelen. We bevelen deze collecte graag bij u aan.

## BOND TEGEN HET VLOEKEN

### 3<sup>e</sup> collecte zondag 25 juli

Ook de collecte voor de Bond tegen het vloeken brengen we graag onder uw aandacht. Het woord 'tegen' dekt niet meer de lading. De bond is tegen vloeken en schelden en vóór respectvol taalgebruik. Men onderstreept het laatste: vanaf 2012 heeft men een eigen bus met de veelzeggende tekst: 'Onderweg voor eerbied en respect'. Men bezoekt met deze bus markten, braderieën en beurzen. Op locatie legt een medewerker contact met bezoekers. Dit leidt vaak tot mooie ontmoetingen. De Bond tegen het

vloeken draagt op de website in heldere bewoordingen redenen aan om niet te vloeken. Zie de link <https://www.bondtegenvloeken.nl/wat-doen-wij/over-vloeken/vloeken-waarom-niet-voor-nadere-informatie>. Op de website staan onder het kopje 'Posters uit voorgaande jaren' alle posters vanaf 1980, een interessante collectie.

## TEN SLOTTE

Verschillenden zullen het hebben ervaren: passages in de Bijbel waarin geweld voorkomt liggen steeds vaker onder vuur. Legerpredikant ds. Barth (oud-predikant in wijk 3) wijdt een boek aan dit onderwerp onder de titel *God gebruikt geweld: uitleg bij donkere bijbelteksten*. Hij schetst aandachtspunten bij het uitleggen van geweldspassages. Eén aandachtspunt betreft de ervaring dat de moeite van veel westerse christenen tijdelijk en context-gebonden is. Een citaat uit dit interessante boek: 'Dat brengt ons bij ons wereldbeeld en godsbeeld. De moeite die wij kunnen hebben met geweldspassages in de Bijbel, hebben vooral christenen die in het vrije en welvarende westen leven. Mensen die een oorlog hebben meegemaakt, zoals de Kroatische Miroslav Volf, kijken er heel anders naar. Het is al eerder genoemd dat er in de bijbelse theologie van voor de Tweede Wereldoorlog ook nauwelijks geschreven is over dit onderwerp. Blijkbaar werd het toen niet als een probleem ervaren.'

E. Kas

## COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK

Van april t/m juni 2021 is bij het College van Kerkrentmeesters een totaalbedrag van € 7.367,70 binnengekomen aan collectegeld, naast de collecte-opbrengsten die al vermeld zijn in de kerkbode. Bij sommige bedragen werd een specifiek doel vermeld bijv. Diaconie of Pinkstercollecte GZB, deze bedragen zijn uiteraard overgemaakt naar de betreffende doelen. De rest van het bedrag is verdeeld onder Kerkbeheer, Diaconie, Instandhouding Pastoraat, Bouwfonds, Jeugdbeleidsraad, Evangelisatiecommissie en Kerk over Grenzen (Zendingscommissie).

## VERANTWOORDING COLLECTEN

Onze Hervormde Gemeente	
27 juni	€ 1.386,65
Jeugdwerk	
27 juni	€ 1.547,69
Onze Hervormde Gemeente	
4 juli	€ 1.431,54
CEC	
4 juli	€ 1.625,07
College van Kerkrentmeesters	



## KERKPLEINMARKT 2021

### Inzameling goederen

Door het niet doorgaan van de markt in 2020 zijn we helaas aan het eind gekomen van onze

opslagcapaciteit.

[Dit betekent dat het voor ons op dit moment niet meer mogelijk is om spullen voor de markt in ontvangst te nemen.](#)

### Voorverkoop meubels en kleinere spullen aan de Van Zuijlen van Nieveltlaan 58:

We zijn iedere 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur geopend (eerstkomende data: **17 juli en 7 aug**). De verkoop op dinsdagavond is voorlopig opgeschort. Kijk voor actuele informatie ook op Facebook 'Kerkpleinmarkt'

Onze aanbiedingen zijn ook nog steeds te vinden via onze advertenties op: [marktplaats.nl/u/kerkpleinmarkt-0342/26250671/](http://marktplaats.nl/u/kerkpleinmarkt-0342/26250671/)

En via: [instagram.com/kerkpleinmarktbarneveld/](https://www.instagram.com/kerkpleinmarktbarneveld/)

### Voorverkoop kleding aan de Wesselseweg 35:

Eerste woensdag van de maand 13.00-15.00 uur. Derde woensdag van de maand van 19.00-20.30 uur (eerstkomende data: **21 juli en 4 augustus**).

Voor overige vragen of informatie: Telefoon: 413551 of [kerkpleinmarkt@hervormdbarneveld.nl](mailto:kerkpleinmarkt@hervormdbarneveld.nl).

*De kerkpleinmarktcommissie*

# AANDACHTIG

## TWISTAPPEL ISRAËL

**Over allerlei onderwerpen zijn de meningen in christelijk Nederland verdeeld. Over de meeste onderwerpen kan gewoon gesproken worden. Over Israël is dat al sinds enige tijd flink lastig. Door wat je over Israël zegt, word je in de ene of de andere hoek gezet. Je wordt gezien als voor of tegen. Het werkt eenzijdigheid in de hand. Dat lijkt me werkelijk zonde. Het gaat vaak om of – of. Zouden we het meer moeten hebben over én - én?**

Israël. God koos Abram uit en gaf hem grootse beloften. De HEERE zou zijn nageslacht tot een groot volk maken. In hem zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Aan Abrams kleinzoon gaf de HEERE de naam Israël, want Jakob had in Pniël met God en mensen gestreden en overwonnen. In de volheid van de tijd zond God Zijn Zoon opdat met Zijn volk alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Hoe reageerde het Joodse volk? De Joodse leiders trokken velen uit het volk mee in hun verzet tegen Christus. Tegelijk zien we dat met Pinksteren velen uit het volk tot geloof in Jezus kwamen. Zo ging binnen (!) Israël de tijd van het nieuwe verbond in vervulling. Zowel het één als het ander moet niet vergeten worden!

Israël. Een vraag die lang gespeeld heeft is deze. Is Israël nu het volk van God of is dat de gemeente van Christus? De Bijbel laat geen enkele ruimte voor de vervangingstheologie, een theologie waarin Israël heeft afgedaan. In Rom. 11:1 zegt de apostel Paulus: *heeft God dan Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin.* Er staan voor Israël grootse beloften uit (Rom. 11:25-32). Maar het is ook waar dat de apostel Petrus woorden die in het OT over Israël gesproken werden met vrijmoedigheid overbrengt op de christelijke gemeente van het nieuwe verbond, bestaand uit Jood en heiden: *Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte ... u die nu Gods volk bent* (1 Petr. 2:9,10). Geen óf – óf, maar én – én.

In 1948 is in het Midden-Oosten de staat Israël gesticht. Heel bijzonder, zo snel na alle verschrikkingen voor de Joden in de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog. Het is niet minder een wonder dat Israël door alle oorlogen na 1948 is heen gekomen. Dit Israël heeft te maken met het Israëlisch – Palestijnse conflict. Onlangs was Hamas weer volop in het nieuws. Hamas is een terroristische organisatie en heeft de touwtjes in handen in de Gazastrook. Als Hamas, zoals onlangs, een rakettenregen op Israël afvuurt, heeft Israël het volste recht om zich te verdedigen. Maar de Palestijnse kwestie is ook echt een kwestie. Wij zouden niet graag met de Palestijnen ruilen. Hoe kun je over deze kwestie op een eerlijke en bewogen wijze spreken zonder meteen te vervallen in een óf – óf?

We belijden dat wij mensen zijn met een verduisterd verstand, heel beperkt in ons denken en weten. Er is er maar Eén die volkomen wijs is en alles overziet. Daarom lijkt het me de weg om ootmoedig te bidden om wijsheid en een goede luisterhouding. Om zo te spreken van hart tot hart. Daar hoeft een overtuiging overigens niet voor te verdwijnen. Een droom? In ieder geval een roeping van Godswegen.

S.J. Verheij

### GIFT OVERMAKEN?

#### **Jeugdbeleidsraad**

NL47 RABO 0300 7485 82

#### **Evangelisatiecommissie**

NL69 RABO 0300 7485 74

#### **Zendingscommissie**

NL39 RABO 0305 5091 95

#### **Kerkradiocommissie**

NL25 RABO 0300 7485 90

## ACTUEEL

### ORGELZOMERSERIE

Stichting Concerten  
Oude Kerk Barneveld



**22 juli**

Leo van Doeselaar

**29 juli**

Reitze Smits

**5 augustus**

Rien Donkersloot

**12 augustus**

Jos van der Kooy

**19 augustus**

Peter Eilander

**Aanvang**

20.00 uur

(kerk open 19.30 uur)

**Entree**

€ 7,- (kinderen

t/m 12 jaar gratis)

[www.stichtingconcertenoudekerkbarneveld.nl](http://www.stichtingconcertenoudekerkbarneveld.nl)



Voor meer informatie kunt u bellen met 06 182 301 52

WELKOM  
op de

**Koffie**

dinsdagochtend  
vanaf 10.00 uur

Iedere dinsdagochtend staat er gratis koffie of thee klaar in de Rafiki ruimte. We vinden het leuk als u ook eens komt. Wees van harte welkom in kerkelijk centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5 in Barneveld.

Een plaats voor ontmoeting en gezelligheid.

Geef onze koffieochtend gerust door aan vrienden of bekenden

Tot Ziens!