

## Gebed voor Oekraïne

### 1° couplet:

Laat mijn gebed opstijgen tot U  
Als de geur van wierook  
Ik stort mijn hart onophoudelijk uit  
Tot U in Uw heerlijke hemelse woonplaats

### Refrein:

God, ik bid voor Oekraïne  
God, ik bid voor haar volk  
Vergeef ons volk, red ons volk  
En toon ons Uw genade  
God, ik weet dat U bij ons zult zijn  
Vanuit Uw woonplaats in de hemel  
U hebt ons Uw vreugde en vrede  
geschonken  
U gaf Uw leven voor de mensen  
U hebt ons ingeschreven in het boek des  
Levens

### 2° couplet:

In Uw levende Woord  
Hebt U de weg naar het leven getoond  
Zodat alle mensen tot God zouden bidden  
Tot Degene Die voor hen stierf aan het  
kruis

Màhjaah Màmlietwah Lèhgaai Lienèh  
Dòh Tèbuh Naatsjèh Fiemiejam  
ie Sertsùh Lienèh Bèhsoepiehienòh  
Tsoedòhvie Twieh Nèbèsnie Gram

Bozjùh, Ja Màmloes zaa Oekraanienoe  
Bozjùh, Màmloe Tèhbuh zaa Loedeehj  
Tie ieg Prostie Tie ieg Spaasie  
ie Mieliest Svàhjoe Nam Jaahvie  
Bozjùh, Jas Znaajoe Sjòh Tie Boedjèh  
Znaamie  
Vgamie Twàhjèhmoe Pied Nèhbèhsaamie  
Raadiest ie Mier Tie Daaroevav  
Zjiettjaa zaa Loedeej Vieddaf  
Vkniekoe Zjettjah Nas-Zaapiesav

Swòh Jèhmoe Sloo-hoovie  
Zjievòhhòhmoe  
Tie dljaa zjiettjaa Vèhliennjaa dav  
Sjop Loedie Vsie Màmlielies Tòhhòhmoe  
Tòh Na Krihstie Zaa Mieg Vmierav

Bozjùh, Ja Màmloes zaa Oekraanienoe  
Bozjùh, Màmloe Tèhbuh zaa Loedeehj  
Tie ieg Prostie Tie ieg Spaasie  
ie Mieliest Svàhjoe Nam Jaahvie  
Bozjùh, Jas Znaajoe Sjòh Tie Boedjèh  
Znaamie  
Vgamie Twàhjèhmoe Pied Nèhbèhsaamie  
Raadiest ie Mier Tie Daaroevav  
Zjiettjaa zaa Loedeej Vieddaf  
Vkniekoe Zjettjah Nas-Zaapiesav

### 1 КУПЛЕТ:

Моя молитва нехай лине  
До Тебе, наче фіміам,  
І серце лине безупинно  
В чудовий Твій небесний храм.

### ПРИПЕВ:

Боже, я молюсь за Україну,  
Боже, молю Тебе за людей.  
Ти їх прости, Ти їх спаси  
І милість Свою нам яви.  
Боже, я знаю, що Ти будеш з нами  
В храмі Твоєму під небесами.  
Радість і мир Ти дарував,  
Життя за людей віддав,  
В Книгу Життя нас записав!

### 2 КУПЛЕТ:

В Своєму Слові Живому  
Ти для життя веління дав,  
Щоб люди всі молились Тому,  
Хто на хресті за них вмирав.