

IN EN OM DE HERVORMDE KERK

65e jaargang
nummer 02
18 JANUARI 2019

WWW.HERVORMDBARNEVELD.NL

Hervormde Gemeente
Barneveld

ONDER DE VIJGENBOOM (I)

(Johannes 1 vers 35 – 52)

In Israël is de vijgenboom een kenmerkende verschijning. Samen met de olijfbom en de wijnstok behoort de vijgenboom tot de voornaamste en meest bruikbare bomen van de Israëlieten. Als de bodem goed gecultiveerd is en de vijgenboom op de juiste wijze wordt verzorgd, kan hij tweemaal per jaar een rijke oogst opleveren.

In de tekst gaat het ook over een vijgenboom. Het lijkt wat terloops te worden genoemd door Jezus, wanneer hij zegt tegen Nathanaël: ik zag u zitten onder de vijgeboom. (vs 49) Maar deze uitspraak van Jezus heeft een diepere betekenis dan je zou vermoeden. In Johannes 1 gaat het allereerst om diverse ontmoetingen. Ontmoetingen tussen Andreas en Filippus en Jezus, tussen Filippus en Nathanaël. Maar vanmiddag staat de ontmoeting tussen Jezus en Nathanaël centraal. Nathanaël is een diep gelovige Jood die de Schriften grondig doorzocht en op zoek was naar de vervulling van de belofte. Toch reageert hij wat argwanend wanneer Filippus hem opzoekt en zegt: Wij hebben Hem gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Nathanaël reageert dan met de bekende vraag: kan er uit Nazareth iets goeds komen? Met andere woorden: De Messias zou toch minstens uit Jeruzalem moeten komen? Filippus reageert niet op deze uitspraak, behalve dan dat hij hem aanmoedigt met dezelfde woorden die Jezus gebruikte: Kom en zie!

De woorden 'kom en zie' vormen een rode draad in de Bijbel en klinken op scharniermomenten. Bij de geboorte van Jezus zeggen de herders het tegen elkaar: Kom en zie, laten we het Kind gaan zoeken. Bij de opstanding van Jezus zegt de engel het tegen de vrouwen in het graf: Kom en zie de plaats waar Hij gelegen heeft. Met Hemelvaart zegt de engel tegen de discipelen: Kom en zie, op deze wijze zal de Zoon des mensen ook terugkomen op de wolken. Het is mijn grote verlangen als nieuwe predikant om zondag aan zondag u mee te nemen in dat Woord: Kom en zie. Maar ook in het pastoraat: kom en zie op Jezus, verwacht het van Hem. En bij de bijbelkring en op catechisatie: Kom en zie op Jezus die gekomen is om zondaren zalig te maken. Het gaat om het komen tot Jezus en vervolgens ook zien dat Hij het is van wie de profeten getuigd hebben: de Zoon van God. Nathanaël, zegt Jezus, voordat Filippus u riep, heb ik je al zien zitten onder de vijgeboom. In eerste instantie lijkt dat niets bijzonders. Wij zeggen dat ook weleens tegen elkaar: "Ik heb je deze week nog gezien in de supermarkt of bij het station." Maar Jezus bedoelt hier veel meer dan de locatie waar Nathanaël is gespot. Dat zou immers niet verklaren waarom Jezus Nathanaël dan zou kennen. Wanneer Jezus zegt: ik heb je gezien onder de vijgeboom, dan bedoelt Jezus het 'zien', zoals Johannes hier het woord 'zien' gebruikt. Zoals Hij alleen iemand kan zien, omdat Hij de Zoon van God is. Ik heb je gezien onder de vijgeboom. De vijgeboom wordt vaak gebruikt als beeld voor het Woord van God. Wanneer Jezus zegt tegen Nathanaël: Ik zag je zitten onder de vijgeboom, dan is dat alsof Hij wilde zeggen: ik weet dat je je onder het gezag van het Woord stelt. Dat je leeft vanuit de belofte dat de Messias eens zal komen. Ik heb je gezien onder die vijgeboom, je privé-plekje van gebed, ik weet welke last je draagt in je leven, welke verwachtingen je koestert.

Nu is de vraag aan u en jou en mij: Hebben wij ook zo'n vijgeboom in ons leven? Een plek waar je samen bent met de Heere? Waar je Zijn Woord bestudeert en waar je je gebeden omhoog zendt?

Toen Andreas en Filippus Jezus ontmoetten, vroegen ze aan de Heere: waar woont u? (vers 39) Een volgeling van Jezus zal antwoorden op deze vraag: waar ik woon is niet echt belangrijk, want wij zijn maar tijdelijke bewoners op de aarde. Maar je kunt mij meestal vinden onder mijn vijgeboom. Herkent u dat? Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is!

Ds. J. van Rump

COLOFON

EINDREDACTIE

Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE

Uitsluitend per e-mail
t.a.v. Anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarnveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU

Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE Barneveld
Tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarnveld.nl
website: www.hervormdbarnveld.nl

COÖRDINATOR

Melis van Ravenhorst
Tel: 0342-49 05 60
E-mail voor reserveringen Oude
Kerk/KC Rehoboth/Goede
Herderkerk/De Hof: reserveringen@
hervormdbarnveld.nl
Overige zaken:
coordinator@hervormdbarnveld.nl

ADMINISTRATIE

Kerkelijk Bureau. Tevens voor
opgave abonnementen, advertenties,
adreswijzigingen enz. Klachten
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
Buiten kantooruren kunt u de voicemail
inspreken.

ABONNEMENTEN

€ 23.50 per jaar

WEBSITE

Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarnveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD

Preses: M. Morsink
Assessor: Ds. S.J. Verheij
Scriba: J.C.J. Heijkoop
Heestereng 34
3773 AL Barneveld. Tel. 42 17 14
e-mail: scriba.ak@hervormdbarnveld.nl

TELEFOONNUMMER:

Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten
in deze kerkbode geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENTEN

Zondag 20 januari

OUDE KERK

09.30 uur: (1) ds. S.J. Verheij
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar
(Heilige Doop)
19.00 uur: (2) ds. P. Molenaar

K.C. REHOBOTH

09.00 en 10.45 uur: (3) ds. J. van Rumpt

GOEDE HERDERKERK

08.55 en 11.00 uur: (5) ds. L.P. Blom
16.45 uur: (4) ds. Joz. A. de Koeijer
(Ermelo)

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 20 januari
v.m.: Morgen zang : 1
n.m.: Morgen zang : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: WBB Roemenië
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: instandhouding pastoraat

VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN

Zondag 20 januari

Locatie Klaverweide
10.30 uur: ds. A. Nicolai
Locatie Kweekweg
10.30 uur: ds. J.A. Kloosterman
(Lunteren)

Zondag 27 januari

Locatie Klaverweide
10.30 uur: ds. C. Molenaar
(Papendrecht) (Heilig Avondmaal)
Locatie Kweekweg
10.30 uur: ds. K.C. Kos (Lunteren)
(Heilig Avondmaal)

NEBOPLUS

Zaterdag 19 januari

19.00 uur: ds. P. Koeman

Zaterdag 26 januari

19.00 uur: ds. L.P. Blom

Zondag 27 januari

OUDE KERK

09.00 uur: (5) ds. L.P. Blom
(themadienst scholen)
11.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt
(themadienst scholen)
16.45 uur: (4) ds. L. Plug
(Egyptische predikanten)
19.00 uur: (2) ds. P. Molenaar

K.C. REHOBOTH

09.00 uur: (2) ds. H.G. van der Ziel
(Waarder)
11.00 uur: (1) ds. S.J. Verheij
(themadienst scholen)

GOEDE HERDERKERK

08.55 uur: (1) ds. S.J. Verheij
(themadienst scholen)
11.00 uur: (4) ds. L. Plug
(themadienst scholen)
16.45 uur: (2) ds. A.D.J. Wessels
(Woudenberg)

ZINGEN VOOR DE DIENST

Zondag 27 januari
v.m.: Volgens liturgie
n.m.: Psalm 68 : 10

INZAMELING VAN DE GAVEN

1e collecte: St. Woord en Daad
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: Hervormde scholen

Woensdag 30 januari

DE HOF

19.30 uur: ds. H. Russcher (Veenendaal)

KERKRADIO

- kanaal 1: diensten Oude Kerk
dinsdag 19.00 uur zondagochtend-
dienst Goede Herderkerk
donderdag 19.00 uur zondag-
middagdienst Goede Herderkerk
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk

BEZOEKROOSTER ZIEKENHUIZEN

In de week van 20 januari

Amersfoort: dhr. A.M.K. Peters
Ede: ds. L.P. Blom

In de week van 27 januari

Amersfoort: ds. S.J. Verheij
Ede: ds. L. Plug

N.B. - stel uw wijkpredikant op de
hoogte van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

psycho
pastorale
begeleiding

Vertrouwenspersonen:

Heidi van de Bovenkamp 0342-55 02 05
John van Kleeff 06-53 20 77 47
e-mailadres:
ppb@hervormdbarnveld.nl

ZONDAG 20 JANUARI

9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur

Oude Kerk: Groep 8

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 1

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 1

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 1

ZONDAG 27 JANUARI

9.00 uur en 11.00 uur K.C. Rehoboth

en Oude Kerk: Groep 7

8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 2

11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 2

16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 2

DIACONIE

Voorzitter:

H. J. van de Beek, tel. 49 03 55

Secretaris:

G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77

p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld
e-mail: diaconie@hervormdbarnveld.nl

Penningmeester:

R. van der Lit, Tel. 49 14 88

Administrateur: J. Wassenaar

BETALINGEN:

Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01

MAALTIJD AAN HUIS

Voor aanmeldingen en wijzigingen

Tel. 06-13810052

Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

of jvravenhorst@kpnmail.nl

Hds Zorg

Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personalarmering 0318- 67 22 23

HELPT (ELK)ANDER:

Hulpdienst en vervoer

Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /

06 - 13 93 22 92

mail: helptelkanderbarnveld@gmail.com

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP

diaconie.hervormdbarnveld.nl/

algemeen.html

WERKGROEP BUITENLANDSE

BETREKKINGEN ROEMENIË

Diaconiecollecte zondag 20 januari

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde

Gemeente van Barneveld een

werkgroep Buitenlandse Betrekkingen

Roemenië actief. Deze werkgroep

wil invulling geven aan de Bijbelse

opdracht om oog te hebben voor onze

naaste dichtbij maar zeker ook verder

weg. Deze opdracht tot dienen is

samengevat in het gebod van de liefde

tot God en de daaraan verbonden liefde

tot de naaste (Matth. 22:37-40). Dit doet

ALGEMENE BERICHTEN

KERKDIENT IN DE HOF

Woensdagavond **30 januari** wordt er weer een kerkdienst in gebouw "De

Hof" gehouden. Ds. H. Russcher uit Veenendaal hoopt daarin voor te gaan.

Aanvang: 19.30 uur. Van harte aanbevolen!

THEMAWEEK HERVORMDE BASISCHOLEN

Komende week wordt de jaarlijkse themawEEK van onze hervormde

basisscholen gehouden. Het thema is: "Vertrouw op God, Hij hoort je wel!" De

geschiedenis van Daniël staat hierbij centraal. De afsluitende themadiensten

worden **zondag 27 januari** gehouden. Daarom is er dan **geen Bijbelklas**. Voor

de exacte tijden en plaatsen per school: zie elders in deze kerkbode. Mogen we

u vragen voor het zo belangrijke werk op de scholen te bidden? Vanwege de

themadiensten in de Oude Kerk zal op 27 januari **om 9.00 uur** een **"klassieke"**

dienst in Rehoboth worden gehouden.

MEEDENKERS GEVRAAGD

De beleidscommissie gaat aan de slag met het schrijven van een nieuw

centraal beleidsplan voor onze Hervormde Gemeente. We nodigen alle leden,

jong en oud, uit om mee te denken. Welke concrete thema's / belangrijke

zaken verdienen volgens u/jou aandacht in de komende vier jaar (2020-2023)?

Denk bijvoorbeeld aan zaken die te maken hebben met pastoraat, diaconaat,

jeugdwerk, catechese, zondagse diensten, organisatie van onze gemeente,

missionaire opdracht, enzovoort. Reacties graag uiterlijk 1 februari naar:

De beleidscommissie, t.a.v. G.P.P. Hogendoorn, Doornenburg 40, 3772 ZP

Barneveld; email: gpphogendoorn@solcon.nl.

SENIORENMIDDAG 31 JANUARI

Op donderdag 31 januari a.s. is in Rehoboth weer een seniorenmiddag.

Deze middag is de heer Filip Uijl te gast. Hij zal ons vertellen over stichting

Friedensstimme. Deze stichting staat voor ondersteuning van christenen in de

voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen

in Nederland betrokken te laten zijn bij christenen in Rusland en omliggende

landen. Wilt u gehaald en gebracht worden, neem dan contact op met diaken

Nees Bos, tel. 417515. Vanaf 14.15 uur staat de koffie/thee klaar. (inloop vanaf

14.00 uur) De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur.

HUWELIJKSKRING "KLAAR VOOR DE START"

Onze gemeente kent een kring voor stellen die willen gaan trouwen. Het is

belangrijk om je daarop goed voor te bereiden. Dat kan, samen met andere

stellen die ook hopen te gaan trouwen. Hedi Drost en Henk van Grootheest

hopen weer leiding te geven aan deze avonden. We gaan er vanuit dat ieder

stel dat in onze kerk trouwt deze cursus volgt. Deze kring wordt één keer in het

voorjaar en één keer in het najaar gehouden. Vaak schrijven stellen zich pas in

wanneer ze hun huwelijksdatum gepland hebben, maar ook voor wie nog niet

zover zijn staat de aanmelding open. Op **dinsdag 12 februari** gaat in gebouw

Rehoboth de volgende serie van vier avonden van start. De andere zijn op

26 februari en 12 en 26 maart. Aanvang 19.45 uur. Opgeven kan bij Henk van

Grootheest, tel.: 06-1414 8392, email: huwelijkskring@eutychus.nl.

ACTIE KERKBALANS

Binnenkort zal er weer bij u aangebelld worden voor de Actie Kerkbalans.

Op allerlei manieren mogen we ons inzetten voor het werk in Gods Koninkrijk.

Laat uw bijdrage een blijk zijn van dankbaarheid voor de vele mogelijkheden

om samen gemeente te zijn. Door Gods genade en tot Zijn eer!

AFSCHEID BERTUS VAN DEN BERKT

Dit zijn de laatste weken dat Bertus van den Berkt als algemeen directeur

werkzaam is bij De Drieslag, de stichting van Hervormde Scholen. Bijna 30 jaar

mocht hij zich voor onze scholen inzetten. Vanaf 1 februari hoopt hij van zijn

welverdiende pensioen te gaan genieten.

Vervolg op pagina 5

de werkgroep door daadwerkelijke hulp te bieden aan onze medebroeders en -zusters in Roemenië. Daarbij richt ze zich met name op diaconale projecten, bijvoorbeeld het werk van Areke Wigmans onder de zigeunerbevolking. Daarnaast ondersteunt de werkgroep het gemeentelven in enkele gemeenten, zoals Haranglab en Piskolt. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

WOORD EN DAAD

Diaconiecollectie zondag 27 januari

Veilig water om te drinken, zeep om je mee te wassen, een schone wc; voor ons is het heel normaal. Maar in veel landen waar Woord en Daad werkt is dit een luxe. Jaarlijks sterven er dan ook 500.000 kinderen onnodig aan diarree. En ruim 2 miljard mensen wereldwijd hebben thuis geen toegang tot schoon drinkwater. Daarom zet deze hulporganisatie zich in voor een schone leefomgeving en een gezonde toekomst voor iedereen. Op scholen en in dorpen. En in samenwerking met overheden, waterschappen en het bedrijfsleven. Onder de titel "Wonderschoon, voor een gezonde toekomst" probeert Woord en Daad in onder meer in Ethiopië, Oeganda, Bangladesh en Haïti mensen te helpen aan schoon water, verbeterde hygiëne en goed sanitair. Een gezonde toekomst begint immers bij een schoner leven. Van harte aanbevolen!

*Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg*

VERANTWOORDING

Project 1027 16 dec	€ 1.898,53
HA Tafels (Areke Wigmans) 16 dec	€ 3.371,65
Senioren Contactmiddag 20 dec	€ 198,60
Huwelijk dec	€ 85,00
Kerkradio 2 ^e helft 2018	€ 1.084,65
Zieken en ouderenwerk 23 dec	€ 2.347,75
Compassion 25 dec	€ 2.582,90
Algemeen diaconaal werk 26 dec	€ 335,50
Algemeen diaconaal werk 30 dec	€ 2.408,07
Stichting De Hoop 31 dec	€ 1.277,27
Algemeen Diaconaal werk 1 jan	€ 492,80
ZOA 6 jan	€ 3.249,54
<i>De diakenen</i>	

Centrale Evangelisatiecommissie:

3 Kerstavonddiensten 24 december	€ 4.801,85
Sing Inn 6 januari	€ 194,80

KERKBEHEER

KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en overige zaken geopend donderdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel: 41 51 32

Voorzitter: C. van de Pol tel. 49 13 03
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl

Penningmeester:

J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD

Betalingen:
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente
Barneveld
NL47 RABO 0373 7158 62

GIFTEN

In de laatste weken van het oude jaar ontvingen we twee giften. Op 20 december ontvingen we € 10.000 ter vrije besteding en precies een week later € 2.000 met vermelding 'transactie gebouwen'. De omschrijving was bewust algemeen gehouden omdat er nog weinig zeker is over de toekomst van de gebouwen. Navraag leerde dat de gevers dit bedrag voor de verbouw/nieuwbouw van Rehoboth willen bestemmen. Ingeval die plannen onverhoopt niet doorgaan, geldt de bestemming Oude Kerk. We danken de gevers hierbij heel hartelijk. Het is mooi om ook op deze wijze giften te mogen ontvangen.

ACTIE KERKBALANS

Er breekt binnenkort een drukke periode aan voor de lopers van de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 21 januari gaan zij op pad om enveloppen te bezorgen. Op maandag 4 februari leveren zij alle enveloppen weer in. Daarna begint het openen van de enveloppen en het optellen van alle toegezegde bedragen. Een spannende periode, ook voor ons als kerkrentmeesters. We hebben een begroting gemaakt, waarbij we naar ons idee verantwoord te werk zijn gegaan. We vragen u in de speciale editie van Actie Kerkbalans of u – mede vanwege gestegen kosten – wilt overwegen zo mogelijk een licht hogere bijdrage te geven dan vorig jaar. U ontvangt een envelop. Vanaf dat moment speelt de vraag 'wat zal ik dit jaar geven?' We kunnen deze vraag niet voor u beantwoorden en de Bijbel



geeft geen pasklare antwoorden. De Bijbel reikt wel passages/teksten aan die kunnen helpen bij het nadenken over een mogelijk passende vrijwillige bijdrage. Enkele voorbeelden die ondergetekende aanspreken: Leviticus 22:17-29, Deuteronomium 16:10, 1 Kronieken 29:1-9 en Markus 12:41-44.

NIEUWE WEBSITE

De nieuwe website gaat medio februari de lucht in. Achter de schermen wordt de laatste hand gelegd aan de website. U bent vast benieuwd naar de website. In een artikel elders in de kerkbode – geschreven door een lid van de websitecommissie – wordt een tipje van de sluier opgelicht.

PERIODIEKE SCHENKINGEN

Sinds 1 januari 2014 kunnen periodieke schenkingen worden gedaan zonder tussenkomst van een notaris. We hebben hier eerder over geschreven. Het blijkt echter dat verschillende gemeenteleden deze mogelijkheid nog niet kennen. Het leek ons daarom goed om de toelichtende tekst elders in de kerkbode nog eens te plaatsen. U leest hoe u periodiek kunt schenken en welke belastingvoordelen daaraan zijn verbonden. Kort samengevat: de schenkingen bieden mogelijkheden waarvan u én onze kerkelijke gemeente de vruchten kunnen plukken.

BHV

Zoals iedereen wel eens gezien heeft zijn er tijdens de kerkdiensten altijd een aantal BHV-ers aanwezig. Ook alle kosteren hebben een BHV diploma. Voor en achterin de kerken staan doosjes met BHV hesjes, de BHV-ers pakken bij binnenkomst een hesje en nemen dat mee naar hun plaats. Als het nodig is kunnen ze het direct aantrekken en op deze manier kan de dienstdoende koster ook zien hoeveel BHV-ers er in de kerk zijn. Verder zijn er altijd wel mensen die zich niet als BHV-er opgegeven hebben, maar die b.v. in de verpleging zitten. In geval van nood kunnen en willen zij ook altijd helpen. Wat doen de BHV-ers? Hopelijk niets, maar als er iets gebeurt helpen ze de koster. De dienstdoende koster is in principe de leidinggevende persoon. De meest voorkomende zaken zijn onwel-wordingen, waardoor mensen onderuit gaan en soms zelfs bewusteloos raken. Dat is voor de andere kerkgangsters niet leuk, maar zeker voor de betreffende persoon is dat ingrijpend. Het liefst willen we een persoon die onwel geworden is ter plaatse helpen, maar dat is best wel ingrijpend voor de persoon in kwestie



ALGEMENE BERICHTEN

en voor de andere kerkgangers. Als de toestand van de persoon het toelaat zullen we daarom hem/haar zo snel mogelijk uit de kerkzaal verplaatsen naar een ruimte waarin hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen. Daarmee wordt ook onrust in de kerkzaal voorkomen en kan de dienst meestal gewoon doorgaan. Als er een gegronde reden is dat de persoon niet vervoerd kan/mag worden moet de behandeling in de kerk plaatsvinden. Consequentie daarvan is wel dat de dienst dan beëindigd en de kerk ontruimd moet worden. Met een onwel-wording is het bijna altijd zo dat de persoon in kwestie best vervoerd kan en mag worden en dat zal dan ook in de meeste gevallen gebeuren. In alle kerkgebouwen is daarvoor een brancard aanwezig. Verder ligt er de afspraak dat de dienstdoende koster de predikant op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Als het bij de koster bekend is hoe de situatie is, zal hij/zij vóór afloop van de dienst dat melden aan de predikant zodat deze dat aan de kerkgangers kan mededelen.

KERKBEHEER

2^e collecte op zondagen 20 en 27 januari

We bevelen de collecte voor 'onze hervormde gemeente' ook ditmaal van harte aan. Naast de vrijwillige bijdragen vormen de kerkbeheercollecten het gros van de inkomsten. Er is al met al op jaarbasis veel geld nodig om alle kosten te kunnen dekken. Voor meer informatie over hoogte en verdeling van de verwachte inkomsten en uitgaven verwijzen we naar de speciale 'Actie Kerkbalans'-editie van de kerkbode.

INSTANDHOUDING PASTORAAT

3e collecte op zondag 20 januari

Met de bevestiging van ds. Van Rumpt is het predikantenkorps weer compleet. We zijn dankbaar dat het pastoraat weer op 'volle toeren mag draaien'. Elke wijk heeft een 'eigen' predikant en ondanks de ziekte van br. Verstoep hebben we steeds voldoende pastorale ondersteuning kunnen bieden. Nog een punt om dankbaar voor te zijn: broeder Verstoep herstelt zich verder. Hij heeft inmiddels de helft van de werkzaamheden weer op zich genomen (in wijk 1); in wijk 4 is de pastorale ondersteuning nog in handen van ds. Nap. Naast de prediking is het pastoraat – door betaalde krachten en vrijwilligers – een belangrijke levensader voor een kerkelijke gemeente. We mogen de vruchten zien, omdat God de pastorale arbeid zegent. Mede dankzij

Vervolg van pagina 3

Mede namens vele, vele ouders en kinderen danken we hem hartelijk voor zijn enthousiasme, betrokkenheid en inzet. Nog vele goede jaren toegewenst met allen die je lief en dierbaar zijn, opziend naar de Heere!

VERZOEKEN OM VOORBEDE

Het gebeurt regelmatig dat verzocht wordt om voorbede in de erediensten voor bepaalde activiteiten e.d.. Een goede zaak! Om **gastpredikanten** zo min mogelijk te belasten met allerlei mailverkeer dienen verzoeken om voorbede aan hen via de scriba van de dienstdoende wijkkerkenraad/-raden te lopen. Onze eigen predikanten worden graag direct zelf geïnformeerd.

BELANGRIJK, URGENT BERICHT? EVEN BELLEN!

Ook in onze gemeente gaan er veel berichtjes via de e-mail of de app. Zo maken we gebruik van de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Laten we er echter niet vanuit gaan dat iedereen meerdere keren per dag dergelijke berichtjes leest/kan lezen. Vraag daarom bij urgente berichten altijd om een reactie of bel even om na te gaan of het bericht goed overgekomen is! Is iemand niet bereikbaar? Ga dan na of er iemand anders is om u te helpen.

UIT HET GEBED DES HEEREN

(berijmd) Uw koninkrijk koom' toch, o Heer';
ai, werp den troon des satans neer;
regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord.

Namens de algemene kerkenraad, John Heijkoop

de pastorale ontmoetingen mogen jongeren en ouderen hun Heere en Heiland vinden en God verheerlijken. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan.

HERVORMDE SCHOLEN

3e collecte op zondag 27 januari

Eén keer per jaar collecteren we voor onze Hervormde scholen. Zij gebruiken de collecte-opbrengsten voor uitgaven die niet door overheidssubsidies worden gedekt, maar wel heel belangrijk zijn, bezien vanuit de identiteit van de scholen, zoals de aanschaf van Bijbels voor schoolverlaters. Aan het einde van de basisschool krijgen zij het Boek der boeken mee, waarover David vanuit een intense geloofsbeleving schreef: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' (Psalm 119:105). Mooi als Gods Woord zo ons levenspad bepaalt. We mogen er alle vertrouwen in hebben dat God de dagelijkse omgang met Zijn Woord zegent.

Er is al bijna een eeuw een hechte band tussen de Hervormde scholen en onze gemeente. Sinds 1921 werken school en kerk op veel terreinen samen. De

laatste jaren onder andere rond bid- en dankdagen, christelijke feestdagen en themadiensten. Laatstgenoemde diensten dit jaar gehouden op zondag 27 januari. Ook de combinatie school en wijkgebouw in wijk 3 onderstreept de hechte samenwerking. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

TEN SLOTTE

Nikita Ivanovich Panin, staatsman en politieke mentor van de Russische vorstin Catherina de Grote, gaf een mooie samenvatting van het evangelie. Hij merkte het volgende op: 'Twee soorten mensen zijn God aangenaam: zij die Hem met heel hun hart kennen (liefhebben) en zij die Hem met heel hun hart zoeken omdat ze Hem niet kennen.'

E. Kas

VERJAARDAGFONDS

Het verjaardagfonds heeft in december het geweldige bedrag opgebracht van € 4445,49. Hiermee is het jaar 2018 afgesloten en komt de totale opbrengst van 2018 op € 43.400,23. Dat is ruim drieduizend euro meer dan in 2017 en toen was het ook al hoger dan het jaar daarvoor. Wij willen allereerst onze

Heere God danken dat Hij ook dit werk heeft willen zegenen. Verder willen wij uiteraard alle jarigen bedanken dat u het kerkenwerk ook op deze wijze heeft willen steunen. En ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers die er zich dit jaar, soms ook door weer en wind, voor hebben ingezet. Bij de verdeling van het geld dat is binnengekomen is 56,6% toegewezen om het pastoraat te helpen betalen, 32,1% is toebedeeld aan het jeugdwerk en 11,3% is voor het onderhoud van de orgels en andere muziekinstrumenten ten behoeve van de erediensten en voor het onderhoud van de geluidsinstallaties in de kerken. In het patroon van de verdeling van de giften voor het verjaardagfonds verschoof het ten gunste van het jeugdwerk. Voor het komende jaar ontvangt u eerst nog even in het zakje een briefje met 3 keuzes als gebruikelijk, maar we gaan over op twee keuzes, zoals u al eerder hebt kunnen lezen in de kerkbode, namelijk of pastoraat of jeugdwerk. Wij hopen dat u allen ook in 2019 uw bijdrage wilt leveren ten behoeve van de voortgang van het kerkenwerk in onze gemeente.

Kees van Reenen

VERANTWOORDING COLLECTEN

Kerkbeheer 23 dec	€ 2.029,00
Evangelisatiewerk 23 dec	€ 2.133,21
Kerkbeheer 25/26 dec	€ 2.390,04
Zondagscholen 25/26 dec	€ 2.512,52
Kerkbeheer 30 dec	€ 2.031,24
Bouwfonds 30 dec	€ 1.988,30
Kerkbeheer 31 dec	€ 1.139,03
Leerstool Ger. Bond 31 dec	€ 1.988,30
Gift De Akker	€ 27,00
Orgelfonds	€ 20,00
Zendingsbussen december	€ 864,30
Kerkbeheer 1 jan	€ 447,25
Bouwfonds 1 jan	€ 454,40
Kerkbeheer 6 jan	€ 2.082,72
Evangelisatiewerk 6 jan	€ 1.997,36
Kerkbeheer 13 jan	€ 2.304,55
IZB 13 jan	€ 2.376,62
De Hof 9 jan	€ 117,00
<i>College van Kerkrentmeesters</i>	



KERKPLEINMARKT 2019

Ook in 2019 gaan wij enthousiast verder met het inzamelen van kleinere spullen iedere zaterdagmorgen van 9.00-12.00 uur op de parkeerplaats bij de Goede Herderkerk. Grote spullen en meubels worden bij u opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. G. Beulenkamp: 412205, of dhr. W. v.d. Bosch: 412202. Voorverkoop meubelen en andere zaken: elke 1e zaterdag van de maand bij de Fam. Gilles, Van Zuijlen van Nieveltaan 58 van 10.00-12.00 uur. Een gedeelte van het aanbod is

AANDACHTIG

EENVOUDIG LEVEN

Rond de jaarwisseling kregen enkele zaken de aandacht die ons leven direct of indirect raken. In 2018 was een klimaatop in Polen en een klimaatakkoord in Nederland die de gemoederen bezighouden. Er werd nog meer vuurwerk gekocht dan andere jaren (70 miljoen euro!) en er dreigt een milieuramp vanwege bijna 300 containers die in zee gevallen zijn. We kunnen onze ogen hier voor sluiten, maar weten ook dat we als christen een verantwoordelijkheid hebben naar de Schepper en Zijn schepping. Daarom aandacht gevraagd voor de titel van hoofdstuk 5 uit het bijbelstudieboekje: Eenvoudig leven.

Hiervoor gebruik ik de brochure van Koos van Noppen (IZB) die reeds eerder in Aandachtig genoemd is. Regelmatig ontmoet ik christenen die een graad van *milieubewusteloosheid* aan de dag leggen waar ik stil van word. Het zijn keurige mensen, actief lid van een christelijke gemeente, maar houden er een in veel opzichten identieke levensstijl op na als de gemiddelde Nederlander. Hoe doen ze dat toch? Ze maken serieus werk van 'navolging' en 'discipelschap', maar die termen lijken in de praktijk nauwelijks verbinding te hebben met de zorg voor de schepping.

Ben ik te kritisch? Een filosoof schrijft dat christenen volledig zijn gericht op het hier en nu. Ze consumeren erop los als ieder ander. 'Ze beschikken over dezelfde auto's, huizen, comfort, radio's, tv's en kleding, ze gaan eten in dezelfde restaurants, kopen dezelfde wijnen en liggen tijdens de vakanties op dezelfde stranden als hen die beweren dat ze helemaal niet in het hiernamaals geloven. Kortom, in hun dagelijks gedrag verschillen zij die geloven nauwelijks van de ongelovigen, maar wel steekt hun levenswijze schril af tegen die van de Mensenzoon, "die geen steen had om Zijn hoofd op te laten rusten". (Mat.8:20)

Kijk in de spiegel: wat wil je aandragen om dit overtuigend te weerleggen? Zou het kunnen zijn dat de *innerlijke secularisatie* nog omvangrijker is en zich nog dieper in de gemeenten heeft genesteld dan in sombere analyses wordt benoemd? Is - meer dan we zelf beseffen - op ons van toepassing wat geschreven staat over Demas: 'Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen?' (2 Tim. 4:10).

Wekelijks bezoek ik kerkdiensten die beginnen met het votum: 'Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van Zijn handen.' Steeds vaker beleef ik die formulering niet als de beoogde bemoedigende proclamatie, maar als een woord dat ons diep-schuldig doet staan. Want als God zo hartstochtelijk trouw blijft aan Zijn schepping, onderdeel van 'het werk van Zijn handen', waarom laten wij het op ditzelfde punt dan zo vaak en zo massaal afweten?

Wat staat ons te doen? Ik kan het niet voor elke lezer bedenken of voorschrijven. Maar ik weet wel de richting: *Terug naar God*. Christelijke bezinning op de milieucrisis begint met inkeer. Die erkenning zal wel even tijd vergen, want ze zet een streep door veel wat we lange tijd volkomen vanzelfsprekend vonden. Het vraagt om schuldbelijdenis gepaard met de bereidheid om een andere weg in te slaan. Er is een samenhang tussen inkeer en omkeer. Vandaar: *Terug naar het eenvoudige leven*.

De vrucht van de Geest is... *zelfbeheersing* (Gal. 5:22). *Reken op veel tegenwind*. Onze complexe samenleving is allesbehalve 'scheppingsvriendelijk'. Maar zonder bekering zal het niet gaan. Precies op dit punt kan de christelijke gemeente een belangrijke functie vervullen. Zo is de kerk een 'oefenplaats voor een leven als volgeling van Jezus'. Zondag ga ik weer naar de kerk. '...en niet laat varen het werk dat Zijn hand begon...' Waar kan ik anders op hopen?

Anton Verstoep

ook te vinden via onze advertenties op Marktplaats.nl. (marktplaats kerkpleinmarkt).

Voor overige informatie of vragen:
Telefoon: 413551 of kerkpleinmarkt@hervormdbarneveld.nl

De kerkpleinmarktcommissie

van de Kuilen b.v.
VAKSCHILDERS



Barneveld T 0342 41 28 75 www.vandekuilen.nl

Duidelijk en slagvaardig.
Voor ondernemers en particulieren



Uw belang, onze zorg

Wolleswinkel
Advocaten

a. Stationsweg 43, Barneveld
t. 0342 491 028
e. info@wolleswinkel.nl www.wolleswinkel.nl

U verhuist, wij verhuizen u!



NATIONALE EN INTERNATIONALE
Verhuizingen | Opslag | Emigratie



REENEN
TRANSPORT - WAREHOUSE - VERHUIZINGEN

Telefoon: +31 (0)342 - 405 403
Email: verhuizen@reenen.nl
Internet: www.reenen.nl

Gebr. Koster...
...het juiste adres voor al uw **BOEKEN** en **MUZIEK**

Wij kopen ook uw **GEBRUIKTE BOEKEN**
(Bij voorkeur theologie)
hartelijk welkom!

Uitgeverij Boekhandel



GK Gebr. Koster
Nairacstraat 17, 3771 AW Barneveld
Tel. (0342) 41 69 86

ENERGIEK IN TECHNIEK

Hartkamp
INSTALLATIETECHNIEK

- * Watertechniek, sanitair en riolering
- * Gas- & warmtepomptechniek
- * Verwarmings- & ventilatietechniek
- * Lood- & zinkwerken en daktechniek

Edisonstraat 3 3771 AJ BARNEVELD
0342-493040 www.hartkamp.nl

Is uw financiële situatie in balans?



DH

DH Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Amhemseweg 9-11 Ede
8118 - 45 12 12
info@dhaccountants.nl

Accountants
Adviseurs

Financiële adviseurs | Belastingadviseurs | Advies ondernemingsvervalsing
Buy-out | Samenwerking | Overname | Overnameadvies

AGENDA VERENIGINGEN

JOCHEBED

Woensdag 23 januari heeft vrouwenkring Jochebed weer haar kringochtend. We nodigen jullie van harte uit om 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Vanaf 9.15 uur is er koffie. Aan de beurt is bijbelstudie 7 uit het decemбернаummer. Een brief aan de ballingen in Babel. Welkom! Er is kinderopas aanwezig.

ISRAËL-BIJBELKRING

Donderdag 24 januari, Israëlbijbelkring, Goede Herderkerk, 20.00 uur.
Onderwerp: Jesaja 4

HADASSA

Op dinsdag 29 januari gaan we weer verder met de bijbelstudies over Jeremia. Bijbelstudie 7 is aan de beurt over hoofdstuk 29. Allemaal weer van harte uitgenodigd! Vanaf 9.15 uur staan koffie en thee klaar.

MANNINNE

Op 29 januari komt er iemand spreken van de Stichting Hulp Oost Europa/ project in samenwerking met de G.Z.B.

Slowakije: Oog voor Roma

In Slowakije leven zo'n 600.000 Roma, dat is ruim 10 procent van de bevolking. Roma horen er vaak niet bij. Roma leven meestal in eigen dorpen en wijken waar grote armoede is. Soms zijn er zelfs muren rond Roma-wijken gebouwd.

De Hongaarse kerk in Slowakije wil deze muren doorbreken en het Evangelie met de Roma delen. Voor deze missie is onvoldoende geld. Daarom wil de GZB in samenwerking met Stichting Hulp Oost-Europa dit werk graag ondersteunen. Ook Roma zijn door God gezien! Doet u mee?

Ook belangstellenden uit de gemeente zijn van harte uitgenodigd deze avond te bezoeken. Wij beginnen om 19.45 uur in de Goede Herderkerk.

Een hartelijk welkom en vriendelijke groet het bestuur

MANNENVERENIGING "SCHRIFT EN BELIJDENIS"

Onze vereniging nodigt al haar leden uit voor maandagavond 28 januari in K.C.

Rehoboth, 19.30 uur. Het onderwerp voor deze avond is uit

Psalm 90 "God de Verborgene". Inleider br. K. Feijen.

Allen hartelijk welkom

Het Bestuur

RUTH

Woensdag 30 januari is onze volgende bijeenkomst. Dan willen we nadenken over Jeremia 29. Bijbelstudie nr. 7 uit het decemбернаummer van de Hervormde Vrouw. Iedereen is heel hartelijk welkom in De Hoeksteen.

We beginnen om 9.30 uur, koffie en thee staan al eerder klaar.

Vriendelijke groeten van het bestuur.

WONING GEZOCHT

Wij als aankomend getrouwd stel zijn op zoek naar een woonruimte in omgeving Barneveld. We zijn van plan om op termijn naar het buitenland te verhuizen (voor zending gerelateerd werk), maar zoeken voor de aankomende jaren een huurwoning voor twee personen. Alvast hartelijk dank voor het meedenken! Groet Geert Bax
Email: geertbax@outlook.com

INFORMATIEF

BROEDERS EN ZUSTERS UIT ERITREA

Tijdens een ouderavond op de Prins Willem-Alexanderschool heb ik kennis gemaakt met ouders uit Eritrea van wie de kinderen onderwijs krijgen op de school. Hierbij was ook Janneke Berg aanwezig als medewerkster van Stichting Gave.

Het was voor ons heel bijzonder om te horen hoe deze mensen hun geloof beleven en vertelden dat ze zeer bewust voor de PWA hadden gekozen, omdat ze het noodzakelijk vinden dat hun kinderen op een christelijke school zitten waar de Bijbel centraal staat en de verhalen uit de Bijbel worden verteld. Het was een geweldige ervaring met mensen te spreken uit een totaal andere cultuur en belevingswereld, maar één in Christus. Tijdens een vergadering van wijkkerkenraad 4 hebben we besloten om een "brainstorm" te organiseren met de Eritreeërs en te bespreken wat



Variaties in vuur en vlam.

't Kachelhuus
van der Vliet B.V.

www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng • Telefoon (0318) 69 00 89



r.vandebeek
VERF & BEHANG

De winkel voor verf met advies
Ingang achterzijde Anthonie Fokkerstraat 27
www.beekverf.nl



ENERGIE
DOOR TECHNIEK

Maak er werk van!
werkenbijleertower.nl

Leertower

Systeemintegrator in elektrotechniek, klimaat en ICT.



LITVAARTVERENIGING
DE LAATSTE EER
BARNEVELD

T: 0342-415629

DAG EN NACHT BEREIKBAAR!

Ons kantooradres: Hugo de Grootlaan 14, 3771 HL Barneveld
Openingstijd zonder afspraak: iedere eerste maandag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur
Of op telefonische afspraak nummer: 413804 of 415586

tot uw dienst!

internet: www.delatsteeerbarneveld.nl
e-mail: info@delatsteeerbarneveld.nl

Opgericht: 27 februari 1934

we als kerkelijke gemeente voor hen zouden kunnen betekenen. Deze avond zal plaatsvinden op **23 januari a.s.** in de Goede Herderkerk waar we via de contactadressen die we hebben alle Eritreeërs zullen uitnodigen.

Niet alle Eritreeërs wonen in wijk 4, maar het lijkt ons verstandig om dit als wijk 4 op te pakken en zodra er meer duidelijkheid is over concrete plannen zullen we zeker contact opnemen met de wijkkerkenraden waar de mensen wonen.

Graag willen we vragen om voorbede voor de medebroeders en zusters en hun kinderen. Ze zijn vaak via allerlei omwegen in Nederland gekomen, gezins- en familieleden wonen soms nog in Eritrea of zijn nu nog in een ander Europees land.

Namens de kerkenraad van wijk 4 Bertus van den Berkt

WORDT WAKKER VOOR DE AKKER!

Wijkgebouw De Akker in De Glind mag niet verdwijnen! Er moet een nieuwe Akker komen en daarbij hebben we uw hulp nodig! Van de € 40.000 die we nodig hebben is nu € 8.492 binnen. Het begin is er! Maar we zijn er nog lang niet.



Dus daarom de oproep: **Wordt wakker voor De Akker!** Start uw bijdrage op rek. NL47RABO0373715862 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Barneveld met vermelding van "De Akker".

Het kan ook zijn, dat u een toezegging wilt doen voor de komende jaren: Een bedrag, wat u bijvoorbeeld de komende 5 jaar ieder jaar wilt doneren. Ook daar maken we graag gebruik van. Wanneer er ondernemers zijn, die willen meedenken, meewerken, sponsoren, een offerte willen maken: Heel graag. Neem contact op met Bert van der Haar (0612416357) of mail naar akkerdegilind@gmail.com. Heel hartelijk bedankt!
Werkgroep De Akker

AGENDA

Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

22 en 29 januari 9.30-12.00 uur **inloophuis Open boek** Bibliotheek Barneveld

22 en 29 januari 10.00-12.00 uur **Koffiedrinken** De Hoeksteen | info tel: 400040

23 januari 20.00 uur **Week van gebed** Oude Kerk | info Willeke Heijkoop 06-81005496

25 januari 17.45 uur **Samen eten** De Garve | aanmelden via samenetenindegarve@gmail.com of tel. 0342-421714

30 januari 18.45 uur **gebedsuur** Oude Kerk | info tel. 490547 of 421714

Zie ook Agenda op www.hervormdbarneveld.nl.

ACTUEEL

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID

In de Week van Gebed voor Eenheid zoeken we verbinding met broers en zussen uit andere kerken. Breng jij 'eenheid'



in de praktijk? Start de week goed door op zondag 20 januari eens een **andere kerk te bezoeken!** Op www.kerktijden.nl vind je een overzicht van alle kerkdiensten die in Barneveld plaats zullen vinden.

Iedereen is welkom op de **Gebedsbijeenkomst** op woensdag 23 januari om 20.00 uur in de Catharina Kerk, Langstraat 36 (GEWIJZIGDE LOCATIE!). Aan deze bijeenkomst zullen leden van 6 Barneveldse kerken een bijdrage leveren.

We sluiten de week af met een **Viering voor de Eenheid**, ook in de Catharina Kerk aan de Langstraat 36 op zondagavond 27 januari om 18.30 uur.



HOT ITEM DRIEDAAGSE

Van zondag **3** t/m dinsdag **5 februari** houden we weer onze jaarlijkse Hot Item driedaagse. Deze keer zoomen we in op het thema **'Verborgен wereld – occultisme en geestelijke weerbaarheid'**.

Er is een wereld die we niet zien, maar die wel realiteit is. *'Wees nuchter*

en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden' staat er 1 Petrus 5:8. Vaak herken je echter deze brullende leeuw niet! Hij kan zich voordoen als een engel van het licht (2 Kor. 11:14). Hoe kunnen we hem herkennen in deze tijd? Hoe probeert hij ons bij God vandaan te krijgen en wat kun je daaraan doen? Daarover gaan we in deze Hot Item driedaagse met elkaar in gesprek!

Op zondag 3 februari om 16.45 uur is er een themadienst in de Oude Kerk waar dominee L.P. Blom zal voorgaan. Maandag-/dinsdagavond 4 en 5 februari worden de catechisanten verwacht op hun eigen wijklocatie.

Op de **gemeenteavond dinsdag 5 februari** zijn de ouders, 20+ catechisanten en alle belangstellenden van harte welkom in Rehoboth (aanvang 20.00 uur, inloop 19.45 uur)! De sprekers op deze avonden zijn van Raise Up; een kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat (www.raiseup.nl).

Noteer het in uw/jouw agenda. Het is belangrijk om als gemeente hier aandacht voor te hebben. *Werkgroep Hot Item avonden hervormdbarneveld.nl > hot item*

JEUGD & GEZIN



HALLO ALLEMAAL,

Al weer even geleden, maar hopelijk nog niet vergeten: de Kerstviering van Zondagsschool "Timotheüs". Thema was: Het Licht komt! Wat

was het fijn om zo de geboorte van Jezus samen te gedenken met zoveel kinderen en ouderen. We hebben gezongen, gedichten opgezegd, samen gebeden en gedankt. Muziek gemaakt.... Alles tot eer van de Heere. Heel stil werd er geluisterd naar het Bijbelverhaal over de herders. Ze gingen op zoek vanuit het donker en vonden hét Licht: Jezus. God doet wat Hij belooft! We hoorden, dat we zélf dat Licht zo nodig hebben; want ook in ons hart is het vaak zo donker door de zonde.. En eenmaal komt er een dag... eeuwig Licht... we kijken ernaar uit! Het vrije verhaal was spannend... ademloos werd er geluisterd hoe een dominee, verstoppt in een vrachtauto naar het vrije westen werd gebracht. God bemoedigt Zijn kinderen door een lichtje, maar nog het meest door Zijn Woord. Daarin wijst alles ons op Jezus, HET Licht. Daardoor gingen de ogen strálen: van Victor in de gevangenis, van de dominee in het vrije Westen en van Job in de kerk... Iedereen die heeft meegewerkt aan deze viering willen we hiervoor héél hartelijk bedanken.

Wil je ook naar zondagsschool? Dat vinden we leuk. Voel je welkom! Elke zondag 11.30 uur WvOschoon, Norschoten of 16.45 uur GHkerk. *Groeten van de leiding*

HOLOCAUST MEMORIAL DAY 2019

Zondag 27 januari, de datum dat Auschwitz bevrijd werd door de Russen, is het Internationale Holocaust Herdenkingsdag. Naar aanleiding daarvan, zomaar een vialt citaten (met toestemming overgenomen) uit een interview van Rosanne Kropman met de 72-jarige Alida Engel, dochter van de op 5 december overleden Selma Engel-Wijnberg (96), op 7 dec. 2018 gepubliceerd in de Volkskrant. Selma Engel was de laatste Nederlandse overlevende van Sobibor. Het interview laat op aangrijpende wijze zien wat voor impact de Holocaust tot op de dag van vandaag heeft op z.g. 2^e generatie slachtoffers. "Jaren geleden maakte zij (Alida) met haar moeder de afspraak niet meer met haar over de Tweede Wereldoorlog te spreken. Het was



Romeinen 11: 13-32

Alida's wens, niet die van Selma. Alida is vijftien jaar in therapie geweest om het oorlogstrauma van haar ouders waarmee zij werd belast te verwerken. "Dat heeft me ongelooflijk geholpen." "In de bloemendoos zit ook een afscheidsbrief van Chaim (Alida's vader): 'Lieve kinderen, we willen dat jullie weten dat we veel van jullie houden. (...) Mamma en ik hebben een zwaar leven gehad en we hopen dat we jullie geen pijn hebben gedaan met onze herinneringen. Soms konden we het niet verbergen.' Alida's afgewende gezicht spreekt boekdelen. 'Ik was niet echt close met mijn moeder. En na alles wat ze had meegemaakt, hoe kon ze zorgzaam zijn? Mijn moeder was nog maar twintig toen ze aankwam in Sobibor.'" "De jeugd van Alida en Fred (Alida's broer) was doordrenkt van het kamp, van haat, jegens de Duitsers in de eerste plaats, maar ook van de angst van hun ouders: elk moment zou alles weer mis kunnen gaan, vertelt Fred. 'Die negativiteit, het wantrouwen jegens autoriteiten en jegens mensen, de neiging om de wereld als gevaarlijk te beschouwen; het heeft jaren geduurd voor ik daar overheen was. En zelfs nu mijid ik nog instinctief de autoriteiten.'" "Hoewel Sobibor altijd op de achtergrond van het gezinsleven aanwezig was, zat er voor Fred en Alida lang geen structuur in het oorlogsverhaal van hun ouders, het was een kluwen van gebeurtenissen die uit het niets konden opduiken." Bovenstaande citaten geven meer dan voldoende stof tot nadenken en behoeven verder geen aanvulling. Wie het volledige artikel terug wil lezen moet even googlen op 'Kropman Selma Engel'.

Werkgroep "Israël & onze gemeente"



DIACONALE MAALTIJD T.B.V. PROJECT RÉKÀB IN ROEMENIË:

Voor de derde keer organiseren wij als vriendengroep van Areke Wigmans in de maand februari een diaconale maaltijd voor het project Rékàb. Dit jaar vindt de maaltijd plaats vrijdagavond 8 februari, in het restaurant van NeboPlus. Tijdstip: 18.00 – 20.30 uur. Kosten: € 17,50 p.p. De opbrengst van het viergangenmenu komt ten goede aan het maaltijdenproject. Areke en haar medewerkers verzorgen vijf dagen in de week een warme maaltijd voor de

zigeunerkinderen. Wij zien u graag als gast aan de tafel. We hebben nog ruim 30 plaatsen beschikbaar. Geeft u zich op, dan laat u zich verrassen door een heerlijke maaltijd. Opgave kan via mailadres meij-den-toom@solcon.nl of telefonisch 0342-416043. Kunt u niet en wilt u de diaconale maaltijd sponsoren, mag dat natuurlijk ook! Neemt u dan ook contact op via bovenstaand mailadres of tel.nr. *De vriendengroep van Areke Wigmans.*



VOOR GODS AANGEZICHT

De Here God wil ons voorbereiden op dit jaar wat nog grotendeels voor ons ligt. Hij weet precies wat dit jaar ons brengen zal. Wij maken plannen, maar Hij weet al wat er zal gebeuren. Daarom is het goed om onze plannen voor Gods aangezicht te brengen. In Johannes 15 staat dat als wij in Hem blijven, Hij in ons blijft!

In dat gebed mogen we ook bidden voor:

- Willeke van Kruistum nu zij voor OM zendingen begeleidt.
- Sjaak en Cornelieke van Leijenhorst die zich inzetten voor vluchtelingen.
- Timon van Dodeweerd nu hij in Pretoria aan de slag hoopt te gaan.

OP ZOEK NAAR GOD... JEZUS GEVONDEN!

Graag deel ik u het verhaal van een Afghaanse jonge vrouw en haar man, die christen werd in België; zij zocht God en vond Jezus. Toen ze 11 jaar was, stelde ze zich al de grote vragen: 'Wat is het doel van het leven?' Na een zoektocht van ruim 15 jaar vond ze het antwoord: Jezus. Voor haar is Hij de Weg, de Waarheid en het Leven. Ze groeide op in een streng islamitisch gezin. Ze was op zoek naar de waarheid. Haar geloofsleven werd beheerst door angst voor God: 'Je

PERIODIEKE SCHENKINGEN ZONDER TUSSENKOMST NOTARIS

Op het kerkelijk bureau komen regelmatig vragen binnen of een periodieke schenking aan onze hervormde gemeente ook mogelijk is zonder notariële akte. Dat is inderdaad mogelijk! Sinds 1 januari 2014 is de wetgeving aangepast. U kunt rechtstreeks, zonder tussenkomst van een notaris, periodiek aan onze gemeente schenken.

Eenmalige giften of periodieke schenkingen

Onze belastingwetgeving kent eenmalige giften/schenkingen en periodieke schenkingen. Door de fiscus wordt een schenking als een 'periodieke schenking' aangemerkt als u gedurende tenminste vijf jaren een vooraf vastgesteld bedrag per jaar schenkt. U maakt elk jaar hetzelfde bedrag of totaalbedrag over. Verder stelt de fiscus als voorwaarde dat u aan een ANBI-instelling schenkt. (De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.)



Van belang is dat u bij de belastingdienst kunt aantonen dat u het jaarbedrag conform de onderhandse overeenkomst aan een ANBI-instelling hebt overgemaakt. Onze Hervormde gemeente heeft de benodigde ANBI-status. Schenkingen die niet aan de voorwaarden voor een 'periodieke schenking' voldoen, worden door de fiscus als 'eenmalige gift' aangemerkt. Eenmalige giften leveren een veel beperkter belastingvoordeel op.

Fiscale voordelen periodieke schenkingen

Bij eenmalige giften wordt de aftrekbaarheid op verschillende manieren beperkt: er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen, een minimum van € 60,- en een maximale aftrek van 10% van uw verzamelinkomen. Bij periodieke schenkingen wordt u niet met deze beperkingen geconfronteerd. Periodieke schenkingen zijn, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Dus ook giften van minder dan 1% van uw verzamelinkomen of meer dan 10% van uw verzamelinkomen. Met periodieke schenkingen maakt u maximaal gebruik van belastingvoordelen. Schenkt u bijvoorbeeld € 1.000,- en betaalt u voor de 'schijf' waarin de top van uw inkomen valt 38,1% belasting, dan kost deze schenking u netto € 620,-. De fiscus betaalt immers € 380,-. Afhankelijk van de schijf waarin de top van uw inkomen valt, kan uw belastingvoordeel oplopen tot 51,75%.

Mogelijke periodieke schenkingen

Aan welke periodieke schenkingen kunt u denken?

Allereerst aan uw vrijwillige bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans.

Andere giften/schenkingen aan onze hervormde gemeente komen evenzeer in aanmerking. Van belang is dat u kunt aantonen dat u het vaste (lees: jaarlijks even hoge) bedrag als gift/schenking aan onze Hervormde gemeente hebt overgemaakt.

Schenkingen aan andere instellingen

Indien u ook giften/schenkingen aan andere instellingen doet en u heeft met deze instellingen (nog) geen periodieke schenkingsovereenkomst afgesloten, dan heeft u voor die giften/schenkingen te maken met een hogere aftrekdrempel, waardoor het totale belastingvoordeel kan worden beperkt.

Stijgende kosten (inflatie)

Wij zijn altijd blij en dankbaar als u uw bijdrage/gift jaarlijks licht verhoogt. Daarmee kunnen de stijgende kosten (inflatie) waar ook wij als gemeente mee te maken hebben worden opgevangen. Bij een overeenkomst van periodieke schenking mag u de bedragen echter niet verhogen van jaar tot jaar. U moet immers jaarlijks een vast (totaal)bedrag overmaken. Wat u echter wel kunt doen is iets van het genoten fiscale voordeel aan de kerk geven in de vorm van een hogere vaste jaarbijdrage. Op die manier ontvangt de gemeente ook extra geld ter dekking van stijgende kosten.

Afsluiten overeenkomst

Wilt u een overeenkomst van periodieke schenking afsluiten, dan kunt u daarvoor een overeenkomst opvragen bij het kerkelijk bureau. U treft deze overeenkomst (een standaardformulier van de Belastingdienst) ook aan op de website van onze gemeente. U vult de overeenkomst in, ondertekent deze en geeft hem vervolgens af bij het kerkelijk bureau. U mag de overeenkomst ook opsturen. Het College van Kerkrentmeesters tekent de overeenkomst namens onze gemeente, waarna u één van de getekende exemplaren retour ontvangt. Dat exemplaar dient als bewijsstuk voor de fiscus. De medewerkers van het kerkelijk bureau willen u overigens graag helpen met het invullen van de overeenkomst.

College van Kerkrentmeesters



bent een slaaf van God, je kan Hem niet vertrouwen'. Drie jaar geleden, bij haar aankomst in België, was ze moe van de lange zoektocht naar God. 'Ik wou zo graag mijn God leren kennen. Ik heb vaak gevraagd: 'Waarom God, antwoordt u niet?! Want ik zoek U! Ik wil U graag!' Op een dag kwam zij in het AZC één van onze vrijwilligers tegen, die christen is. Met een voor haar kenmerkende liefdevolle lach zei

Vervolg op pagina 18

MELDING VAN EEN MUTATIE

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een gemeentelid moet ook worden verwerkt in de kerkledenadministratie. Om dat systeem goed intact te kunnen houden, stelt uw plaatselijke kerk het erg op prijs als u deze mutaties aan haar door wilt geven.

Kerkelijk bureau Hervormde gemeente te Barneveld
Gasthuisstraat 5
371 HE Barneveld
Telefoon: 0342-415132
Email: ledenadministratie@hervormdbarneveld.nl



Vervolg van pagina 17

deze vrijwilligster in een ontmoeting met haar 'Jezus houdt van jou!' Na deze ontmoeting wilde ze meer weten van Jezus. 'Wie is die Jezus?! Waarom houdt Hij van mij?' Ze kwam in contact met Farsi-bijbelstudiegroep van Gave Veste en is meer te weten gekomen over Jezus. Na een jaar werd zij uitgenodigd voor een feestdienst in een Iraanse kerk. De nacht ervoor kreeg ze een bijzondere droom. In het eerste deel van haar droom stond ze te spreken over Jezus voor een grote groep moslims. Deze groep reageerde afwijzend en zelfs boos op haar

boodschap. In het tweede deel van de droom zag zij zichzelf omringd door tientallen vrouwen in fijne witte kleren. Uit die menigte kwam een Man op haar aflopen die haar een kroon opdeed. 'Ik dacht eerst dat dit betekende dat we een kind zouden krijgen. In mijn cultuur is een kroon daar een symbool van. Later besepte ik dat dit betekende dat ik een kind van God zou worden.' Tijdens de feestdienst in de Iraanse kerk in Brussel liep zij naar het podium. Onderweg zei ze in haar hoofd: 'Jezus, ik wil U vertrouwen.' Ze vertelt met overtuiging over dat moment: 'Ik geloof echt dat Jezus voor mij heeft gekozen.' Bij het podium aangekomen sprak ze

het vertrouwen in Jezus hardop uit. 'Op dat moment werd ik opnieuw geboren. Er viel een last van mij af! Ik was vrij!' Met een grote lach zegt ze: 'Ik was zo blij!' Ze zocht God en heeft uiteindelijk Jezus gevonden! Nu bereiken zij en haar man andere Afghanen met het Evangelie van Jezus Christus. Zelf mocht ik hen ondersteunen tijdens het interview. Ik ben ontzettend blij voor hen dat ze kort daarna een status ontvingen om een nieuwe toekomst in België te kunnen opbouwen. www.gaveveste.be
Sjaak van Leijenhorst, Gave Veste

Kees Methorst
Veehandel



De Glind
06-12447784

Voor al uw rundveehandel



Elektrotechniek • Beveiliging • Telefonie
Camera bewaking • Toegangscontrole
Brandmelding • Datacommunicatie
NEN 3140 keuring • 24-uurs service
Onderhoud



Tolboomweg 12 • 3784 XC Terschuur
Elektrotechniek T 0342 461789
E info@sloof.nl | www.sloof.nl

DIJKMAN  TUINEN



LIEFDE
VOOR
TUINEN

ONTWERP - AANLEG - ONDERHOUD

DIJKMANTUINEN.NL
0342 745461

Een goed advies...
is bij ons gratis!



da DA Drogisterij &
Luxe Parfumerie Verweij
Jan van Schaffelaarsstraat 38 • Barneveld
Telefoon: 0342 413 193

—POST—
ADVOCATEN

ARBEIDSRECHT | ONDERNEMINGSRECHT | INCASSO
VASTGOEDRECHT | BESTUURSRECHT | ERFRECHT | KERKRECHT

Stationsweg 123 | Barneveld | 0342 - 400 622 | info@postadvocaten.nl | postadvocaten.nl



NIEUWE WEBSITE VANAF MEDIO FEBRUARI

Medio februari wordt de volledig vernieuwde website van onze gemeente gelanceerd! De nieuwe website laat op frisse en eigentijdse wijze zien wij wie als gemeente zijn, waar wij te vinden zijn en wat wij doen in Barneveld en daarbuiten.

Het systeem dat 'achter' de huidige website zit, komt op korte termijn te vervallen. Ook had de website qua stijl en structuur een opfrisbeurt nodig. In februari 2018 is een websitecommissie daarom aan de slag gegaan om de belangrijkste wensen en eisen in beeld te brengen. Met deze bevindingen is er sindsdien gewerkt aan een duidelijke website voor zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden, die op computers, smartphones en tablets prettig werkt.

Gebruiksvriendelijkheid

We hebben de website niet alleen van een nieuw uiterlijk voorzien, maar ook veel aandacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Ondanks de grote hoeveelheid informatie hebben we geprobeerd de website zo compact mogelijk te houden. Op de nieuwe website vindt u alle vertrouwde onderdelen van de huidige website terug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het overzicht van de kerkdiensten, de agenda en de kerkradio via internet. Een van de grootste vernieuwingen is een pagina met nieuwsberichten, waarin alle actualiteiten binnen onze gemeente te vinden zullen zijn. Als u volledig op de hoogte wilt blijven van alles wat er binnen de gemeente speelt, hoeft u eigenlijk alleen maar deze pagina te bezoeken. Door middel van handige labels kunt u makkelijk navigeren tussen de nieuwsberichten van verschillende wijken.

Laatste hand

De websitecommissie legt momenteel de laatste hand aan de website. De laatste teksten worden geschreven en we kijken zorgvuldig naar hoe we omgaan met elkaars privacy. Vanaf medio februari is de nieuwe website te bezoeken op het vertrouwde adres www.hervormdabarneveld.nl. We hopen dat u snel gewend bent aan het nieuwe ontwerp. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze uiteraard graag! U kunt reageren via webmaster@hervormdabarneveld.nl.



Christelijke kinderopvang en peuterspeelzalen

Op vijf schoollocaties hebben we een christelijk kindcentrum:

- Pr. Amaliaschool, Nederwoudseweg 23
- Prins Willem-Alexanderschool, Van Schothorststraat 22
- Willem van Oranjeschool, Lange Voren 88
- IKC Juliana, Weth. Rebellaan 142
- Schimmelpenninck van der Oyeschool, Oosterdorpsstraat 16, Hoevelaken

De kindcentra bieden in samenwerking met deze scholen:

- Kinderdagverblijf
- Buitenschoolse opvang
- Peuterspeelzalen met Voor- en Voegschoolse Educatie (VVE)

Meer informatie op onze website: www.kindcentradedrieslag.nl

Contactpersoon kindcentra:
Edith Blokland
edith@kindcentradedrieslag.nl
Tel. 0342-787380



Ook uw kinderen verwelkomen wij graag op één van onze Hervormde basisscholen:

IKC Juliana:

Wethouder Rebellaan 142
Tel. 0342-412165
Directeur:
mevr. A. Russcher-Groeneveld
Website: www.ikcjuliana.nl

Prins Willem Alexanderschool:

Van Schothorststraat 22
Tel. 0342-415634
Interim directeur: dhr. G. van Tol
Website: www.pwabarneveld.nl

Prinses Amaliaschool:

Nederwoudseweg 23
Tel. 0342-424683
Directeur:
mevr. G. van de Put-van Wijnen
Website: www.deamaliaschool.nl

Willem van Oranjeschool:

Lange Voren 88
Tel. 0342-490651
Directeur: dhr. H. van Roekel
Website: www.wvobarneveld.nl

Prinses Beatrixschool:

Postweg 15, De Glind
Tel. 0342-451458
Waarnemend directeur:
dhr. B. van Silfhout
Website: www.pbsdeglind.nl

Schimmelpenninck van der Oyeschool:

Oosterdorpsstraat 16, Hoevelaken
Tel. 033-2535745
Directeur: mevr. J. Verhoeven-Maijers
Website: www.svdohoevelaken.nl

De Zaaier:

Broekhuizenstraat 10, Terschuur
Tel. 0342-461667
Directeur:
mevr. H. van der Kruijff-van Maanen
Website: www.bsdezaaier.nl

Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact opnemen met één van de directeurs of met de directiesecretaresse W. Alderliesten, tel. 0342-478243

Website van de stichting: www.dedrieslag.nl

DE WEDLOOP
Christelijke boek- en cadeauwinkel



Bijbels
Boeken
Home & Living
Muziek
Films
Wenskaarten

WEBSHOP
gratis verzending bij besteding vanaf €20

www.dewedloop.nl
Kapteinstraat 3 3771 CA Barneveld | 0342-421633

Herbouw De Akker

Maak uw gift over op rek. nr.
NL47 RABO 0373 7158 62
College Kerkrentmeesters
Hervormd Barneveld
o.v.v. De Akker

WWW.DEJONGEWOONT.NL



Wij verkopen 'Gelukjes'

DE JONGE WOONT
BEEEF | GENET | SCHITTER

WID ONS ON

f

SOELS MERK
EXCLUSIEVE herenmode BAAR BETER

SOELS

BARNEVELD - DRIEBERGEN

WOLFSGOED
makelaardij



DUIDELIJK & HET BEST MOGELIJKE RESULTAAT

- ✓ AANKOOP
- ✓ VERKOOP
- ✓ TAXATIES

Ceram 89 | Barneveld | 0342 400 285
hans@wolfsgoed.nl | www.wolfsgoed.nl

f

Koehoorn
Begrafenisverzorging




Stilstaan bij verdriet, vanuit een christelijke levensovertuiging.

dag en nacht te bereiken onder nummer: **0342 - 49 28 28**
ook als u elders lid of verzekerd bent

Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL Barneveld | www.koehoorn-begrafenis.nl

BOUT **FROUYS**



Sterk door samenwerking

DRUKKERIJ BOUT (BARNEVELD) IS NU ONDERDEEL VAN DRUKKERIJ AMV IN LUNTEREN

Samen staan we voor goede service en persoonlijk contact. Het adres voor uw verlofings-, huwelijks-, geboorte- en jubileumkaarten. Mocht de afstand een probleem zijn, dan komen we graag bij u langs in Barneveld e.o. Ook verzorgen wij de vormgeving en het drukwerk voor verenigingen, kerken en bedrijven. Sterk van concept tot eindproduct.

Drukkerij AMV B.V. Kauwenhoven 5 | Lunteren | info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij **AMV**



Gespecialiseerd in:

- Agrarisch- en landelijk vastgoed
- Onteigeningen en schadeloosstellingen
- Ruimtelijke ordening en milieu
- Sloopmeters en productierechten

Kampstraat 32
3771 AV Barneveld
(0342) 420 966
aog@mnm.nl

Midden Nederland
MAKELAARS