



**Welkomstdienst na de Jeugdweek in de wijk
Norschoten**

*Zondag 13 augustus 2017 in de Oude Kerk
te Barneveld om 11:00 uur*



Predikant: ds. M. P. D. Barth

Ouderling van dienst: R. Bos

Organist: H. van Roekel

Met medewerking van jeugdweek muziekgroep Norschoten.



Inleidend orgelspel

**Woord van welkom en enkele mededelingen
door diaken R. van Loenen.**

Zingen: Psalm 8:9

HEER, onze Heer, *grootmachtig Opperwezen!*
Hoe *billijk* wordt Uw *grote naam* geprezen;
Hoe *heerlijk* rolt, uit *aller* vromen mond,
Die grote naam door 't *ganse* wereldrond!

Stil gebed

*We bidden in stilte om een goede en gezegende
dienst voor elkaar en onszelf.*

Votum en Groet

*Namens de gemeente spreekt de predikant uit dat
we in alles afhankelijk zijn van God. Ook in deze
dienst. In de groet wordt duidelijk gemaakt dat er bij
God genade en vrede is voor ons allemaal.*

KOMPAS



Zingen: Lied OTH 169:1,4,5 en 6

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.'
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs.'
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

We luisteren naar de Wet van God

De tien geboden zijn heel lang geleden aan Israël gegeven om hun leven naar te richten. De bedoeling van God met ons leven wordt hierin kenbaar gemaakt. Deze geboden gelden voor alle mensen.

Zingen: Lied OTH 202:1,3 en 4

Leer mij uw weg, o Heer;
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor uw aangezicht.
wandel in 't volle licht.
Leer mij uw weg.

Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij uw weg.
Help mij in vreugd' en pijn,
noodweer of zonneshijn,
steeds blij in U te zijn.
Leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd' of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.



Gebed

Bijbellezing: Spreuken 3:1-8

De zegen van de godsvrucht

- 1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,
en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
- 2 want lengte van dagen en jaren van leven
en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.
- 3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet
verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de
tafel van je hart,
- 4 vind gunst en goed verstand
in de ogen van God en mens.
- 5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
- 6 Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden rechtmaken.
- 7 Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de
HEERE en keer je af van het kwade.
- 8 Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.

De tekst voor de preek is vers 6: ***Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden recht maken.***

De kinderen zingen hun Weettekst en themalied, ook wordt er over de afgelopen week verteld.

Weettekst Psalm 86:11

Wijs mij Uw weg Heer. Laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.

Kinderlied:

We klimmen op een berg,
Sjokken door het zand,
Moeten door het water naar de overkant.
We gaan achter Jezus aan,
Hoe de weg ook gaat
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.
Hij heeft voor mij een routeboek.
En als ik toch een keer verdwaal,
Gaat Hij zelf naar mij op zoek.
Hij zorgt dat ik het haal! (Yes!)



Hij tilt mij op een berg,
Neemt me bij de hand,
Draagt me door het water naar de overkant.
Ik ga achter Jezus aan,
Hoe de weg ook gaat.
Hij is de beste Gids die er bestaat.
De allerbeste Gids die er bestaat.

Collecte

1^e collecte: GZB diaconaal

2^e collecte: Hervormde gemeente

3^e collecte: IZB

*Tijdens de collecte speelt de muziekgroep het lied
"10.000 Redenen tot dankbaarheid" omdat we God
willen danken voor de voorbije week!*

Zingen: Psalm 121:1 en 4
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Verkondiging van het evangelie
*Het gelezen Schriftgedeelte wordt uitgelegd en
toegepast. Ten diepste worden we door God zelf
aangesproken.*

Zingen: Lied Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.



Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Danken en bidden

Jongeren van B-leaf en de tieners zingen hun themalied en vertellen over hun week:

Trek de wereld in
Vertel het goede nieuws
Dat God Zijn zoon gegeven heeft
Zodat een ieder die Hem gelooft
En vertrouwt op wat Hij zegt
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Trek de wereld in
Vertel het goede nieuws
Dat God Zijn zoon gegeven heeft
Zodat een ieder die Hem gelooft
En vertrouwt op wat Hij zegt
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

En Jezus die belooft:
Ik ga altijd met je mee
Ik laat je nooit alleen
Nee, we zijn altijd met z'n twee

Trek de wereld in
Vertel het goede nieuws
Dat God Zijn zoon gegeven heeft
Zodat een ieder die Hem gelooft
En vertrouwt op wat Hij zegt
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Trek de wereld in
Vertel het goede nieuws
Dat God Zijn zoon gegeven heeft
Zodat een ieder die Hem gelooft
En vertrouwt op wat Hij zegt
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

En Jezus die belooft:
Ik ga altijd met je mee
Ik laat je nooit alleen
Nee, we zijn altijd met z'n twee

Trek de wereld in
Vertel het goede nieuws
Dat God Zijn zoon gegeven heeft
Zodat een ieder die Hem gelooft
En vertrouwt op wat Hij zegt
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.
Niet verloren gaat, maar eeuwig leeft

Zegen

De Heere belooft dat Hij met een ieder van ons meegaat in het leven.

Uitnodiging

Na de dienst bent u of jij hartelijk welkom om een kopje koffie/thee of fris te drinken, rondom de kerk.

Deze dienst stond in het teken van de afgelopen jeugdweek. De jeugdweek wordt elk jaar georganiseerd om kinderen en jongeren een fijne sportieve en muzikale week te bezorgen en ze hierbij te leren over de God van de Bijbel. Als u of jij naar aanleiding van deze week of de kerkdienst behoefte hebt aan een gesprek, neem dan gerust contact op met:

Ouderling Erik Besselsen. Tel.: 0342-419111
evangelisatieouderlingwijk3@gmail.com
Dominee M.P.D. Barth. Tel.: 0342-435597
mbarth@planet.nl

Voor foto's en verdere informatie over de afgelopen Jeugdweek kun je kijken op: www.jeugdweek.net



Kleurplaat over Filippus en de kamerling met zijn boekrol